

PAROCHIEPOST

Voor al het nieuws, belangrijke informatie en wetenswaardigheden



Parochiepost

DE EERSTE...

Parochiepost! Dit is 'm dan, de eerste uitsluitend digitale Nieuwsbrief van onze parochie. Het is de opvolger van ons parochieblad De Binding dat de eerste 75 jaar van onze parochie ons (voornamelijk) grotendeels contactblad was.

We hopen dat Parochiepost met net zoveel plezier gelezen wordt.

Opmerkingen, tips en vooral ook kopij wordt graag ontvangen! U kunt mailen naar secretaris@alkmaar.okkn.nl



IN DIT NUMMER

40 dagen de tijd

Parochienieuws

Activiteiten

Vastenactie 2025

Lief en leed

In Memoriam Noeme Visser

In Memoriam Gerard Wilts

Van uw pastoor

DOOR ERNA PEIJNENBURG

Veertig dagen de tijd

Wat is tijd? Tijd is iets dat ons gegeven wordt. Elke dag opnieuw. We gáán daar niet over. Tijd is iets waarop je kunt hopen. Hopen dat je het nog mag meemaken. Hopen dat je voldoende tijd hebt om een bepaalde klus te klaren. Tijd kan ook iets zijn dat je moet uitzitten. Wachten op de bus, of op een afspraak bij een dokter. Wachten tot het weer beter gaat. De tijd rondom het grote feest van Pasen is de periode in ons kerkelijk jaar dat de dagen worden geteld. Veertig dagen vóór Pasen. Vijftig dagen erna. Pentecoste, het Engelse woord voor Pinksteren is afgeleid van het Grieks en betekent vijftigste. We tellen veertig dagen vóór en vijftig dagen na Pasen de dagen. Waarom eigenlijk? Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. (psalm 90:12) In het tellen van de dagen schuilt wijsheid, lezen we hier. Als je ze telt, laat je de dagen niet achteloos aan je voorbij gaan. Het is een manier om de dagen die je krijgt te waarderen. En het vult je ook met het besef dat ons aantal dagen niet eindeloos is. Vermoedelijk is één van de wijsheden dat je niet geheimzinnig doet over je leeftijd of probeert maar altijd jong te blijven. Tel je dagen en je jaren als geschenken die je hebt gekregen. Ze hebben je – meestal - heel wat gebracht! Mooie belevenissen om te koesteren, ervaringen waar je wijzer van geworden bent, ook dóór moeilijkheden heen.

Op Aswoensdag, 5 maart, beginnen we aan een periode van veertig dagen als een tijd die ons gegeven wordt. Vaak wordt deze periode, die ook wel de vastentijd wordt genoemd, enkel geassocieerd met onthouding, versobering en afzien (dat laatste letterlijk of figuurlijk). We zouden het ook kunnen benaderen zoals we bijvoorbeeld een nieuw jaar tegemoet zien: als tijd die ons iets moois kan brengen. De tijd van 40 dagen heeft in elk geval met gerichtheid te maken. Waar willen we ons op richten? Vaak horen en lezen we van alles waar we ons niet op gericht hebben. Er is veel dat ons verdrietig en machteloos maakt, en nieuws dat over ons heen valt als koude regen in een al te nat seizoen. Richt je op jezelf, op wat jij kunt doen, op wie jij kunt zijn, en doe dit in de contact van het geloof. Maak ruimte voor wat je wél voedt, waar je wél aan opleeft. Focus. Kies een manier die je aanspreekt, en maak daarbij gebruik van gebed, bezinning, lezen, wandelen, meditatie, muziek, beeldende kunst (maken of kijken – museumbezoek?). Pak de veertigdagentijd als kans en maak een plan. Een plan dat heilzaam voor je is, zuiverend, herbronnend. Een tijd die telt.

40
dagentijd



Diensten in onze kerk

Voor een overzicht van de diensten in onze kerk verwijzen we naar onze website. Onder aan de homepage staan bij het kopje agenda de kerkdiensten voor de komende weken.
alkmaar.oudkatholiek.nl

Gemeentevergadering

Op donderdag 10 april 2025 zal om 20:00 uur de gemeentevergadering zijn. Op deze dag zal de bisschop zijn werkbezoek brengen aan onze parochie en de daarbij gebruikelijke gemeentevergadering behorende bij het werkbezoek dient dan ook plaats te vinden.



VOOR EEN HOOPVOLLE WERELD

Heilige momenten in beeld

DOOR ERNA PEIJNENBURG

Bijna anderhalf jaar komen voorgangers en andere betrokkenen bij kerken, moskeeën, de Alkmaarse synagoge en andere levensbeschouwelijke organisaties in Alkmaar bij elkaar. Het initiatief voor dit Vredesoverleg ligt bij de Alkmaarse burgemeester Anja Schouten.



Zij wilde een platform in de stad dat spanningen tussen groepen – die elders in de wereld volop bestaan – niet overslaan naar de Alkmaarse samenleving. Vanaf het begin is ook pastoor Erna Peijnenburg hierbij betrokken geweest. Momenteel werkt de groep aan foto's van 'heilige momenten'. Wat voor iemand een heilig moment is kan verschillen, maar wat ons samenbrengt is hoe wat we aan zo'n moment beleven. Het doel is een bijzondere tentoonstelling, die in mei in de stad te zien moet zijn. We houden u op de hoogte!

Alkmaar en Den Helder samen verder

DOOR ERNA PEIJNENBURG

Begin dit jaar moest de droevige beslissing worden genomen dat de parochie Den Helder geen zelfstandige toekomst meer heeft. Er waren te kort mensen om het parochieleven gaande te houden.

Op zondag 2 februari was de laatste dienst in het kerkgebouw van Den Helder. In feite betekent dit einde een fusie. De parochie Alkmaar wordt uitgebreid met de mensen en het gebied van Den Helder.

Er zijn dus een paar uitdagingen: De pastorale zorg voor de parochianen van Den Helder en ook het bevorderen van contact tussen Alkmaarders en Heldenaren. Hopelijk zal het ook leiden tot samen gaan vieren. De afstand is hierbij natuurlijk wel een handicap. Gelukkig kan priester Mattijs Ploeger voorlopig de parochianen uit Den Helder pastoraal begeleiden. Daarnaast zal er in Den Helder het een en ander moeten worden gebeuren met het kerkgebouw, de inventaris en de kerkschatten. De besturen van beide parochies houden zich hiermee bezig. Het is de bedoeling dat het orgel van Den Helder, dat heel wat meer mogelijkheden heeft dan ons huidige orgel, naar onze kerk verhuist.

Bijzonder concert

Op 19 maart (20:00 uur) voert Ensemble La Silva in de Witte Kerk in Heiloo het Membra Jesu Nostri van Buxtehude uit, met zang, dans en barokensemble, afgewisseld met andere passende stukken. In deze muziek wordt op emotionele wijze stilgestaan bij alle ledematen van de gekruisigde Jesus.

Woensdag 19 maart 20:00 Witte Kerk Heiloo Heerenweg 32, Heiloo.

Voor de kaartverkoop kijk op www.kunstgetij.nl



KLIK OP DE FOTO VOOR EEN KORTE YOUTUBE IMPRESSIE.

Aswoensdag

DOOR ERNA PEIJNENBURG

Aswoensdag De veertigdagentijd begint met een bijzondere dienst op de woensdagavond. Tijdens deze eucharistieviering kan ieder die dat wil de as ontvangen. Dat betekent dat er een klein beetje as wordt uitgestrooid over je hoofd of dat er met die as een kruisje op je voorhoofd wordt gemaakt. Je hoort de priester zeggen: Stof ben je en tot stof zul je terugkeren. Bekeer je en geloof in het evangelie! Het is een uitnodiging om te komen tot jezelf. Niet meer en zeker niet minder. Je bent beperkt – in tijd en in mogelijkheden – maar ook tot zo veel in staat. Bekeer je! - tot wat van waarde is en misschien te vaak ondersneeuwt - van wat niet goed is, je kunt beter! - laat je uitnodigen om na te denken over wat jij in je leven anders zou willen en kunnen doen. Kom je ook? De dienst is op 5 maart en begint om 20.00 uur.

Eten bij Laurentius

DOOR ERNA PEIJNENBURG

Elke eerste vrijdag van de maand kun je lekker en heel gezellig eten in onze kerk! Voor maar 7 euro krijg je een heerlijke maaltijd met (meestal...) drie gangen en dan ook nog koffie of thee toe. En nog belangrijker: het is vooral heel gezellig. Het is de laatste tijd steeds gezellig druk bij de eetgroep. De komende maaltijden zijn op 7 maart, 4 april en 2 mei. De zondag voor de eetgroep plaatsvindt ligt er een inschrijfflijst in de kerk.

Palmpasen stokken maken

DOOR ERNA PEIJNENBURG

Palmpasenstokken maken Op de zaterdag vóór palmzondag gaan we met kinderen Palmpasenstokken maken. De stokken worden versierd met crêpepapier, eitjes, snoepjes, slingers, nootjes en een echt paashaantje van brood. Leuk om thuis neer te zetten. Of iemand er blij mee maken! Het Palmpasenstokken maken vindt plaats in onze kerk op zaterdag 12 april van 11.00 -12.30 uur. Deelname is gratis; een donatie aan onze parochie wordt zeer gewaardeerd maar is dus niet verplicht. Voor de materialen en drinken voor de deelnemers wordt gezorgd. Vanwege de organisatie is opgave vooraf wel noodzakelijk. Doe dit uiterlijk 5 april via mail naar erna@okkn.nl



Nu dan spreekt de HEER, Keer terug tot Mij met heel je hart, door te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie GOD, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden.

2 JOËL 12:13

ETEN BIJ LAURENTIUS

Vrijdag 7 maart
18:00 - 19:30 uur

Vrijdag 4 april
18:00 - 19:30 uur

Vrijdag 2 mei
18:00 - 19:30 uur

Vastenactie

DOOR MISSIE SINT PAULUS

Stel je voor dat je op een aantrekkelijk aanbod ingaat om in het buitenland te werken. Als vrouw kun je dan voor je hele familie thuis zorgen. Je moet wel voor je reis betalen, bij aankomst je paspoort inleveren, je bed blijkt weinig meer dan een lege plek op zolder, en de vader des huizes blijkt wel meer van je te willen dan alleen schoonmaken... Maar wat kan je nog doen? Je hebt verplichtingen thuis, geen geld, geen idee van je rechten en je kunt letterlijk nergens heen. In Hong Kong komen dit soort schrijnende situaties vaak voor. Het Bethunehuis is een opvangplek voor uitgebuide vrouwelijke arbeidsmigranten. St. Paulus, Missie en Diaconaat Buitenland, ondersteunt het Bethunehuis al decennia.



WAT DOET HET BETHUNEHUIS?

Het Bethunehuis in Hong Kong biedt veilig onderdak en voorziet in maaltijden en andere basis behoeftes. De grootste kostenpost is de huur van het pand waar 40 vrouwen terecht kunnen. Daarnaast zijn er de kosten voor de maaltijden, kleding en artikelen voor persoonlijke hygiëne. De totale kosten hiervan komen uit op € 38 per vrouw per maand.

De migrantenvrouwen kunnen last hebben van depressie en ervaren hopeloosheid. Daarom worden er o.a. wandeltochten, barbecues en workshops over koken, de zorg voor een kind met ADHD, en zorg voor ouderen met dementie georganiseerd. Deze workshops bieden afleiding en verbeteren de arbeidskansen. De kosten variëren van € 8 tot ca. € 26.

De vrouwen in het Bethunehuis hebben geen toegang meer tot de openbare gezondheidszorg. Zorg loopt in Hong Kong veelal via privéklinieken en dat is erg duur. Gemiddeld komen de kosten uit op € 45 per patiënt per behandeling. Onze steun wordt gevraagd voor het vervoer naar en van het ziekenhuis, dat kost voor hen € 17 per maand.

Helpt u ook mee? U bent van harte uitgenodigd een donatie over te maken voor het Bethunehuis. U kunt uw bijdrage overmaken naar de rekening van uw parochie of via de QR-code, of rechtstreeks naar: Oud-Katholieke Kerk van Nederland Bank: NL06 ABNA 0214 190129 o.v.v. Vastenactie 2025 Meer informatie over Missie Sint Paulus en het Bethunehuis, en hoe u kunt doneren, kunt u vinden op stpaulus.oudkatholiek.nl

De opbrengst van de Vastenactie 2025 wordt graag bestemd voor het ondersteunen van de drie doelstellingen van het Bethune Huis.

Deze doelstellingen zijn:

1. Een veilig onderdak bieden en voorzien in maaltijden en andere basis behoeftes.
2. Het mentale welzijn van de vrouwen vergroten.
3. Hen toegang tot medische zorg geven.



Lief en leed

DOOR ERNA PEIJNENBURG

Het jaar 2025 begon in onze parochie met twee dopen en twee uitvaarten. Leven en sterven, om en om en vlak na elkaar in onze kerk. Wie had gedacht dat het zó zou lopen, want die dopen waren natuurlijk al maanden eerder gepland.

Wat de overledenen betreft: over hen en over hun afscheid is te lezen in onderstaande In Memoria. Graag vertel ik ook nog wat over de dopen die in onze parochie plaatsvonden!

De eerste, op 12 januari, was van een meisje van 17. Het is bijzonder, maar gelukkig geen echte uitzondering als iemand in die leeftijd de weg naar geloven en kerk weet te vinden. Op die leeftijd is het echt een keuze van de jongere. Voor ieder die om haar heen staat is het een wonder, niet in de laatste plaats ook voor de pastoor die haar mocht dopen. In de voorbereiding daarop is het heel bijzonder om getuige te mogen zijn van de ervaring van zo iemand, die het geloof als kracht in haar leven heeft mogen leren kennen. Met eerbied en ontzag ben je getuige van het werk van de Eeuwige. Wat ik mocht doen is haar begeleiden in het gaan lezen in de bijbel, in te groeien in het kerkelijk jaar en in de liturgie, en nóg belangrijker: met haar spreken over haar leven en dat te zien in het licht van het geloof.

Bij de doop van een kindje van een paar maanden oud ligt dat natuurlijk anders. In feite staat hier het geloof van de ouders centraal, die wensen dat hun kind opgroeit met de waarden van het geloof. Deze ouders gunnen hun dochter, een tweede huis waar ze zich altijd welkom mag weten en ontvangen zal worden in de liefde van de gemeenschap en van God zelf.

Twee keer een doop in onze gemeenschap. Een jonge dopeling en een stel jonge ouders die hardop uitspreken zich te willen verzetten tegen het kwade en hun hart steeds te willen openen voor hun Schepper.

Het vieren van een doop op de zondagmorgen is niet alleen een feest voor de dopelinge en haar ouders, maar ook voor de hele gemeenschap die daar aanwezig is. Het herinnert ons eraan hoe mooi het is om gedoopt te zijn, en in welke grote liefde wij ons geborgen mogen weten. Het geeft hoop voor de toekomst dat in onze parochie, naast het verdriet om het afscheid, ook de vreugde te vieren valt van nieuwe mensen die onze kring komen versterken.

En dat betreft hebben we nog wat om naar uit te kijken: in de komende Paasnacht zal een jongeman van 24 jaar worden gedoopt. Godlof!



DOE MEE MET DE 40DAGENCLUB!

Probeer je vorm te geven aan het beleven van de 40dagentijd?

Probeer je extra aandacht te geven aan gebed, aan wat je wel of niet eet, doe je mee aan de Vastenactie?

Het kan lastig zijn om het allemaal in de eentje te doen. Wat ook kan: je aansluiten bij de 40dagenclub van onze parochie. Pak (blind) een aantal briefjes die je op een idee helpen van wat jij deze 40dagentijd zou kunnen doen (of laten).

Maak je keuze. Daarna kun je ook een armbandje pakken. Als je dit draagt herinnert het je dagelijks aan de voornemens (1 of meer) die je hebt gemaakt én dat je het niet alleen doet. Want via een speciale appgroep kunnen we contact houden.

Hoe dit allemaal precies werkt? Dat ontdek je in de kerk. Voor of na de dienst van aswoensdag (5 maart om 20.00 uur) kun je in de kerk meedoen. Je loopt dan een kort parcours in de kerk (hooguit 10 minuten).



In memoriam Noeme Visser

DOOR ERNA PEIJNENBURG

Op dinsdag 4 februari overleed, volledig onverwacht, Noeme Visser. In onze parochie was hij al meer dan een decennium een vertrouwd gezicht. En dan met name op het orgelbankje van onze kerk. Daar speelde hij menige zondag en ook steevast op de grote kerkelijke feestdagen. En dat was niet vanzelfsprekend, want Noeme was predikant van de PKN, met emeritaat weliswaar, maar nog altijd graag en veelgevraagd in heel wat Noordhollandse kerken. Hij voelde zich thuis in onze parochie, net als zijn vrouw Nel die 11 jaar geleden tot onze parochie toetrad. Beiden kwamen ze ook graag in de Abdij van Egmond. Mensen met een oecumenische geest!

Al lang geleden had Noeme de Anglicaanse kerk in Engeland ontdekt. Hij studeerde theologie en bracht daarom een jaar door in Engeland. De Anglicaanse kerk én haar prachtige koortraditie stolen zijn hart en wekten in hem het verlangen om ook zelf theologie te gaan studeren. Aan dit verlangen gaf hij uiteindelijk gehoor, toen hij al geruime tijd als docent Engels aan het Christelijk Lyceum te Zeist werkte. Hij was toen al getrouwd met Nel en vader van twee mooie dochters, Heleen en Anna. Studeren moest gebeuren in de avonden en de weekenden. Na ruim zeven jaar was die klus geklaard. Daarna werd Noeme benoemd als predikant in de gereformeerde kerk van Langedijk-noord, waar hij werkte tot hij met pensioen ging. Noeme was een belezener, deskundig in de theologie én in de kerkmuziek. Hij maakte die kennis dienstbaar door onder andere bij te dragen aan de totstandkoming van het Nieuwe Liedboek der Kerken.

Als parochie hadden we te vaak niet in de gaten met hoeveel zorg hij de stukken, die hij tijdens de dienst speelde, had uitgezocht bij het thema en de tijd van het kerkelijk jaar. Hij was ook te stil en bescheiden om daar aandacht voor te vragen, maar als je met hem in gesprek ging over wat hij speelde ging er een wereld voor je open. Dat Noeme ook heel geestig was, merkte als je hem wat beter leerde kennen. Zijn familie wist dat natuurlijk al beter: samen met Nel vierde hij hun 25-jarig huwelijksfeest met een kerkelijke vossenjacht. Zijn kleindochter Rosalie (8) kent hem als de gekke opa met wie ze altijd lachen kon en Noeme's dochters herinneren zich hoe hij ze liefst vooral lezen met allerlei verschillende stemmen. Het was een trouwe en zorgzame man, vooral ook voor zijn vrouw Nel. Het is heel onwerkelijk dat hij er zo plotseling niet meer is, in de eerste plaats voor Nel en hun gezin, en ook voor onze parochie en de vele kerken waar hij nog regelmatig preekte. Hij wordt gemist! Dat bleek ook wel bij zijn uitvaart op 10 februari, toen onze kerk tot achterin vol zat.

We zijn dankbaar voor het vele dat hij heeft betekend voor onze parochie. Nel, Heleen, Anna en Nico en Rosalie bidden we veel sterkte toe bij dit grote verlies. Noeme was een mens met een diep geloof. Een dienaar van de Heer, in al zijn doen en laten. Moge hij geborgen zijn bij de Eeuwige, waar hij zo vast op heeft vertrouwd. Gedragen op de vleugels van hemelse muziek.



Woord van dank

Wij hebben jullie medeleven, in welke vorm dan ook, bij het overlijden van onze lieve man, trotse vader en gekke opa als een warm bad ervaren. Wij voelen ons gezegend met zo'n geloofsgemeenschap.

Nel, Heleen, Anna, Nico en
Rosalie

In memoriam Gerard Hindrik Andreas Johannes Wilts

DOOR ERNA PEIJNENBURG

Drie dagen na zijn 63e verjaardag overleed, in zijn eigen woning, Gerard Wilts.

Hij was een bijzonder mens, in onze kerk en daarbuiten. Dat bleek wel tijdens de uitvaart in onze bomvolle kerk op 20 januari jongstleden. Een in velerlei opzichten kleurrijk gezelschap was daar samen, geheel naar één van Gerards laatste wensen: kom in je mooiste, kleurrijkste en extravagantste kleding en vier mijn leven! Gerard wist door wie hij was allerlei mensen met elkaar in verbinding te brengen.

Begin jaren '90 liep hij onze parochie binnen, toen nog gevestigd in de huiskerk in de Emmastraat. En pastoor Cor Tol, die die zondag dienst deed, zei gewoonweg 'welkom' tegen hem. Het maakte dat Gerard zich er vanaf het begin ook welkom voelde. De stap naar de Oud-Katholieke kerk, die hem verbond met de geschiedenis van zijn vader, bleef zijn verdere leven enorm belangrijk voor hem. Gaandeweg kwam hij er zo thuis dat hij de parochie zelfs zijn familie ging noemen.

Pastoor Henk Schoon was degene die Gerard vanaf zijn komst naar de parochie Alkmaar begeleidde. In 1992 bereidde hij Gerard voor op het vormsel en de deelname aan de eucharistie, en Gerard werd ook een huisvriend van het gezin Schoon, waar in elk geval altijd veel met elkaar gelachen werd. Halverwege jaren '90 groeide bij Gerard de wens om lector te worden in onze kerk. Hij volgde de opleiding en groeide in het verzorgen van voorbeden en de verkondiging. In de eerste jaren ging hij vaak voor met lector Henk Groen uit Egmond aan Zee.

Toen ik in de parochie kwam als (aanvankelijk nog) pastoraal werker in 2011, lag dat voorzichtige begin al echt achter hem. Hij ging regelmatig voor en zijn preken werden altijd gewaardeerd. Door zijn persoonlijke manier van spreken, zijn openheid en kwetsbaarheid raakte hij mensen. Hij had met velen een goede band en heeft ook voor heel veel mensen veel betekend in hun leven en geloven. Het leven had hem wijs gemaakt en zijn geloof was een doorleefde kracht, waarvan hij bevlogen getuigde in preken en in gebeden.

Ook buiten de parochie was hij in onze kerk geen onbekende. Jarenlang was hij de synodaal van Alkmaar, en tijdens de synode wist hij vaak op een duidelijke manier de kern te raken. Toen het een paar jaar geleden ging over een mogelijke gedenkplaats binnen elke parochie voor mensen die slachtoffer waren van grensoverschrijdend gedrag, beende hij met grote passen naar de microfoon en zei dat hij dáár niet aan moest denken. 'Het zal toch niet zo zijn dat het eerste dat je ziet als je een kerk binnenloopt iets is dat mensen herinnert aan slachtoffer-zijn!' Nee! Een mens is veel meer dan dat. Gerard zelf wist zich een mens die was opgevangen en geliefd, die genade ontving om niet. *Hierheen! Hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.* Jesaja 55 was zijn lievelingstekst.

Een eeuwigdurend verbond

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.

Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal.

55 JESAJA 1:2

Ruim anderhalf jaar geleden hoorde Gerard dat hij ziek was en niet meer beter zou worden. Het geloof, dat hem in zijn leven zo veel gebracht had, heeft hem gedragen tot het eind. Het was ontroerend én inspirerend om dat te zien.

Telkens als we samen in gebed gingen, werd hij rustig. En niet zelden zei hij daarna: 'Wat zijn we toch gezegend'. Hij was ervan overtuigd dat hij ook na de laatste sprong in het duister zou worden opgevangen.

Als parochie voelt het leeg om zonder hem verder te moeten. We zullen nooit vergeten hoe hij intens kon genieten van de diensten, van bijzondere gebeurtenissen in onze kerk, de manier waarop hij gespreksavonden leidde, zijn preken, zijn bijdrage aan de Goede Week waarin we samen jarenlang voorgingen, de vele goede gesprekken, en hoe hij genoot tijdens de parochiemaaltijden. In de Paasnacht van 2015 was hij één van de doopborgen van Mei Emanuel Lodder, die later net als hij lector werd in onze parochie. Wij zijn ook gezegend, omdat we al deze mooie herinneringen kunnen bewaren als een schat in ons hart.

Het verdriet en gemis delen we als parochie en landelijke kerk met Arnold en Marcel, zijn broers, en met Diana en Nelly, die hem tot het laatst hebben bijgestaan, met zijn vele vrienden en vriendinnen, met mensen uit de regenbooggemeenschap, met collega's, met de burens en de kinderen uit de buurt, die altijd graag even binnen liepen bij Gerard. Gerard hield van mooie kleding en durfde zich in de laatste jaren steeds vaker zo mooi uit te dossen als hij wilde. In mijn hart bewaar ik de naam die onze bisschop Dick Schoon hem vorig jaar gaf: 'De man met de parel'.

Gerard overleed op 10 januari 2025. Zijn uitvaart was op 20 januari in onze parochie (kerkdienst) en in Hal 25 te Alkmaar (feest), waarna zijn lichaam werd teruggegeven aan Gods geschapen natuur op Natuurbegraafplaats Geestmerloo.

Lieve Gerard, dank voor je vriendschap, je vertrouwen en alles wat je voor ons hebt betekend.

Rust veilig in Zijn liefde, nu je voorgoed bent opgevangen.



Oud Katholieke parochie van de Heilige Laurentius

NASSAULAAN 43
1815 GJ ALKMAAR

Voorzitter:

Pastoor Erna Peijnenburg
Tel. 06 - 22131765
erna.peijnenburg@okkn.nl

Secretaris:

dhr. M. J. Pico,
secretaris@alkmaar.okkn.nl
ook voor vragen over verhuur van
(delen) van ons gebouw.

Penningmeester:

mw. P.J. Hofman-Janssen
penningmeester@alkmaar.okkn.nl

Lid:

dhr. A.C.N. Groot,
kblid1@alkmaar.okkn.nl

Lid:

mx. M.S.E. Lodder,
kblid2@alkmaar.okkn.nl

VOLGENDE EDITIE

De volgende editie van de
digitale Parochiepost
verschijnt rond Pasen.

Opmerkingen, tips en vooral
ook kopij wordt graag
ontvangen! U kunt mailen
naar
secretaris@alkmaar.okkn.nl