

<< B I N D I N G >>



**MEDEDELINGENBLAD
VOOR DE
OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE
VAN DE H. LAURENTIUS
TE ALKMAAR**

november, december 2024, januari 2025

Jaargang 75

oud-katholieke parochie van de heilige laurentius te alkmaar

<u>kerkgebouw</u>	Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar
<u>kosterij</u>	groep o.l.v. dhr. K.J. Zoon
<u>gebouwenbeheerder</u>	hr. A.C.N. Groot, ardgroot72@gmail.com
<u>pastoor</u>	mw. E.W.M. Peijnenburg, 06-22131765, erna.peijnenburg@okkn.nl
<u>kerkbestuur</u>	voorzitter mw. E.W.M. Peijnenburg, secretaris , hr. M.J. Pico penningmeester mw. P.J. Hofman-Janssen, penningmeester@alkmaar.okkn.nl hr. A.C.N. Groot mx. M.S.E. Lodder
<u>rekeningnummers</u>	
Parochie	NL26 ABNA 0589218735 t.n.v. Oud-Katholieke parochie Alkmaar
Laurentiusrekening	NL54 ABNA 0441949630 t.n.v. Oud Kath.St.Laurens
<u>parochiecontactpersoon</u>	mw. W.J. Verdam-Stolk, willyverdam@quicknet.nl
<u>parochieblad Binding</u>	mw. W.P. Ramler-Wijker, thjramler@quicknet.nl
<u>website</u>	https://alkmaar.oudkatholiek.nl www.oudkatholiek.nl



‘HEDEN IS IN DE STAD VAN DAVID EEN VERLOSSER GEBOREN...’

In die dagen

Als iemand zichzelf een verlosser vond, dan was het keizer Augustus wel. Hij was toch degene geweest die de orde in het Romeinse rijk had hersteld. Jarenlang heerste er van Duitsland tot Syrië een soort vrede, afgedwongen weliswaar door een legermacht, maar toch altijd beter dan de chaos van oorlog die er eerder vaak was. In volgende generaties stelden nieuwe keizers zich vaak ten doel om net als keizer Augustus veiligheid en orde te brengen. Op munten en standbeelden lieten ze zichzelf afbeelden als ‘verlossers.’

Het menselijk verlangen naar een verlosser

In die tijd, en ook in de onze, leefde en leeft onder mensen het verlangen naar zo’n soort verlosser. Een heerser die echt orde op zaken stelt. Iemand die gouden tijden terug zal brengen. Veel werd in het recente verleden verwacht van presidenten als J. F. Kennedy en Barack Obama. Misschien wel te veel. Zij hadden hun idealen en dromen maar beloofden geen gouden bergen. Politici als Donald Trump en Geert Wilders echter presenteren zich maar al te graag als de leiders die de problemen voor mensen wel even zullen oplossen. *Willen jullie minder Marrokkanen? Of een eind aan de komst van vluchtelingen? Dan gaan we dat regelen.*

Andere verlosser

Tegen het al te menselijke verlangen naar een verlosser die alle problemen zal oplossen komt het evangelie met een heel ander verhaal. De verlosser is gekomen, maar wordt niet herkend. Hij komt niet in de gestalte van een sterke man of vrouw, maar in de gestalte van een kansloze, een pasgeborene, voor wie nog niet eens plaats was. En hij sterft ook als een kansloze, opgepakt en gekruisigd na een soort schijnproces. Wie zegt in Hem te



geloven, draagt de boodschap mee van een verlossing die niet buiten ons om en voor ons geregeld zal worden. Wie gelooft in deze verlosser draagt echter ook een boodschap met zich mee dat ons pessimisme en wereldmoeheid uiteendoet spatten.

God in ons midden

Deze verlosser staat niet boven de mensen, maar tussen hen in. Hij is vlees geworden. Hij maakt deel uit van ons leven én Hij is de aanwezigheid van Gods scheppende kracht zelf. Hij is het Licht dat in de duisternis komt, en waarvan de duisternis het niet kan winnen. Hij zal de wereld niet van buitenaf veranderen maar via het hart van de mensen.

Concrete levens maken verlossing zichtbaar

Dat klinkt misschien abstract, maar het wordt zo vaak concreet in het leven van mensen. Een voorbeeld is de begin dit jaar gestorven Russische activist Aleksej Navalny. Een man met een onvoorstelbare moed om te blijven geloven in en te strijden voor rechtvaardigheid. Een kracht die hij ook, zo blijkt uit zijn onlangs verschenen biografie, haalde uit zijn geloof. Wat opvalt, is dat hij ondanks zijn gevangenschap en uitzichtloze situatie zo vaak veel vreugdevoller was dan zijn bewakers en de machthebbers, die toch veel meer bezaten aan vrijheid, macht, rijkdom en invloed. Navalny is wel een uitzonderlijk moedig mens denk ik. Maar eigenlijk zie ik om me heen zo veel mensen die, in hun eigen leven, dwars door verdriet, duister en angst heen het leven vieren, God loven en goed doen. In hun leven wordt verlossing zichtbaar en concreet.

Verlosser in het stro

Met kerstmis wordt deze verlosser, die zo anders is dan de sterke man of vrouw waarop we van nature geneigd zijn te hopen, zichtbaar gemaakt in de kerststal. We zien een baby. En we vieren niet dat onze 'held' nu eenmaal ooit ook klein moet zijn geweest, voordat hij groot en geweldig werd. We vieren dat Hij juist op

deze kleine en kwetsbare manier groot en geweldig was. Zijn verlossing is niet voor ons en zonder ons, maar in ons en met ons. Hij doet ons Gods kracht ervaren, die in de Schepping werkt, en die in ons werkt, die in ieder mens aan het licht kan komen. Deze Goddelijke levenskracht en liefde is sterker dan alle duisternis en dood. Wie goed kijkt ziet overal om zich heen kleinere en grotere voorbeelden van deze levenskracht om zich heen.

Ik wens u een goed en gezegend kerstmis, waarin u gesterkt wordt in de vreugdevolle kracht waarvan het kerstevangelie getuigt: God werkt in mensen, in ons, Hij wil bij ons zijn. Amen.

Erna Peijnenburg

NIEUWE BIJBELVERTALING IN DE LITURGIE



Vanaf de eerste zondag van de Advent zal in onze kerken gebruik gemaakt worden van de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV21). Dit gebeurt, omdat de versies van de lezingen die tot nu toe gebruikt worden grotendeels stammen uit begin jaren '50. Deze vertalingen

zijn verouderd in die zin dat ze tegenwoordig minder goed te volgen zijn dan ruim 70 jaar geleden. Taal is nu eenmaal een levend iets, dat steeds verandert.

Zo'n verandering is niet iets dat zomaar even kan worden ingevoerd. De bisschoppen hebben samen met andere theologen uit onze kerk hier goed over nagedacht en uiteindelijk weloverwogen gekozen voor de NBV21. En dan ben je er nog niet... om de lezingen geschikt te maken voor de liturgie moet er hier en daar toch wat worden aangepast. Anders begint een lezing wat plompverloren bijvoorbeeld met een zin als: 'Daarna ging hij naar Galilea...'. Een lezing in de kerk kan in zo'n geval beter beginnen met: 'In die dagen ging Jezus naar Galilea...'. Voor dit soort wijzigingen moet wel, vanwege auteursrecht, toestemming worden verkregen van het Bijbelgenootschap dat de NBV21

uitgeeft. Deze dingen zijn allemaal geregeld. Er wordt nu een nieuw lectionarium gedrukt voor het komend jaar (het jaar C) waarin alle lezingen voor de zondag netjes en goed leesbaar zijn afgedrukt. De hoop is dat de Schriftlezingen nu beter verstaanbaar zijn voor de hoorders in de kerken.

Veel mensen lezen de lezingen mee via het kleine groene boekje. Helaas kan dat niet worden aangepast, ook vanwege de al genoemde auteursrechten. Dat is jammer. Als u blijft meelesen in dit boekje zult u het verschil tussen de vertalingen wel merken. De hoop is echter dat door deze nieuwe vertalingen het evangelie toch weer dichterbij iedereen kan worden gebracht.

KERSTSTUKJES MAKEN

Ook dit jaar is er weer gelegenheid om onder leiding van Annelies Hoetjes een mooi kerststuk te maken. De creatieve middag vindt plaats op vrijdag 13 december om 14.00 uur in de kerk aan de



Nassaulaan. De kosten bedragen € 15,-. Opgeven kan tot en met 11 december via e-mailadres Annelieshoetjes@gmail.com

KINDERKERSTVIERING

Op 24 december om 17.00 uur zal in onze kerk de kerstviering voor kinderen plaatsvinden. Een dienst gericht op kinderen van 3-12 jaar, waarin ze ook kunnen meedoen in het verhaal. Na afloop is er warme chocolademelk.

OUDEJAARSDAG: VESPERS

Op dinsdag 31 december is er om 17.00 uur in de kerk een oudejaars vespers. Wees welkom!



NIEUWJAARSVESPERS EN -RECEPTIE

Op zondag 5 januari is er in de kathedraal van ons bisdom de traditionele vespers en aansluitend Nieuwjaarsreceptie. Een mooie kans om samen te vieren en elkaar te ontmoeten. Kom je ook? Hoe meer mensen er komen uit de verschillende parochies van ons bisdom, hoe leuker het wordt! De vespers begint om 16.00 uur en de kathedraal is te vinden aan de Kinderhuissingel 76 in Haarlem. Niet ver van het station!

Graag ook aandacht voor de volgende oproep van onze bisschop!

OPROEP ZANGERS EN ZANGERESSEN NIEUWJAARSVESPERS

Van harte hoop ik dat velen de weg naar Haarlem weten te vinden om samen Gods lof te zingen.

Daarnaast heb ik nog een speciale oproep aan zangers en zangeressen. De afgelopen jaren hebben we geëxperimenteerd met een enigszins nieuwe opzet van de dienst met de nodige variatie aan gezangen. Ook voor de komende dienst doen we een beroep op de wat meer ervaren zangers en zangeressen om een gelegenheidskoor te vormen, dat onder leiding van Xandra Mizée de voorzang verzorgt. Wie zingend wijs kan houden, enigszins noten kan lezen en zich thuis kan voorbereiden, en wil meedoen om deze gezamenlijke bisdomsdienst gestalte te geven, kan zich opgeven bij Lidwien van Buuren, die als coördinator optreedt: lidwienvanbuuren@gmail.com

Er wordt één repetitie half december in Haarlem gepland en voorafgaand aan de dienst zingen we daar ook in.

We hopen op een volle kerk die zingend en biddend het nieuwe jaar ingaat!

+ Dirk Jan, bisschop van Haarlem



DOOP OP 12 JANUARI: MATHILDE STELT ZICH VOOR

Ondanks dat ik als klein meisje wel met mijn moeder en broer Bas mee ging naar de kinderdiensten (en dan graag een rol speelde in het 'toneelstukje'), kwam ik toen ik iets ouder werd lang niet meer in de kerk. Het geloof heeft me wel altijd geïnteresseerd en vaak bezig gehouden.

Toen ik 1,5 jaar geleden een moeilijke maar leerzame tijd kon afsluiten, werd mij duidelijk dat de rust en veiligheid die ik zocht, te vinden is bij God. Ik heb mijn moeder toen gevraagd of zij weer met mij mee wilde naar de kerk, want alléén vond ik toch een beetje spannend. Van af en toe naar de kerk werd dat al snel vaker en samen met mijn moeder voelen we ons (weer) steeds meer thuis.

Het vertrouwen in de Vader die er altijd voor mij zal zijn werd steeds groter en daarmee ontstond de wens om gedoopt te worden.

Samen met Erna ben ik me daar op gaan voorbereiden door te leren, te lezen en te praten. Tijdens één van de OK jeugdkampen leerde ik Lara kennen. Zij werd in de afgelopen jaren een goede vriendin en tijdens het kamp van afgelopen zomer heb ik haar gevraagd of zij mijn doopborg wil zijn. Dat leek wel een aanzoek want ze riep luid en duidelijk 'Ja, ik wil!'. Daarnaast is mijn moeder ook mijn doopborg. Zij stonden dan ook al naast mij toen ik op 1 september werd voorgesteld als geloofsleerling en zullen er tijdens de zalving op 1 december ook zijn.

Op 12 januari 2025, tijdens de viering van de Doop van de Heer, hoop ik gedoopt te worden. Dat komt al snel dichterbij, en ik kijk er heel erg naar uit om dat te delen met jullie en mijn andere dierbaren.



Liefs, Mathilde

AANKONDIGING DOOP WIEKE VISSER



Nieuw leven in de kerk! Op zondag 26 januari 2025 wordt Wieke Edine Visser, dochter van Sylvia Dekker-Visser en Martijn Visser, gedoopt in de H. Laurentius kerk.

Wieke is geboren op 5 september 2024 en is de kleine zus van Cato Visser. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit bijzondere moment bij te wonen en Wieke welkom te heten in de gemeenschap van de kerk.

VOLKSKERSTZANG 2024

We zijn blij u weer uit te kunnen nodigen voor de vertrouwde Volkskerstzang in de Grote Kerk van Alkmaar, dit jaar op vrijdag 20 december a.s. Onder begeleiding van het Grote orgel en muziekvereniging Aurora zingen wij bekende kerstliederen met elkaar. Verder zijn er muzikale bijdragen van het Maria Kinderkoor, organist Ton Veltkamp, Duo Musica Marinata en Two voices Elly & Mark.

Uiteraard is ook het projectkoor weer aanwezig. Meer informatie kunt u vinden op www.volkskerstzangalkmaar.nl

Het programma begint om 19.30 uur, maar de deuren gaan al om 19.00 uur open. Buiten kunt u voor aanvang genieten van de klanken van het carillon, dat wordt bespeeld door Christiaan Winter. Na afloop kunnen we nog even gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie of thee en een kerstraktatie.

Graag tot dan.

Werkgroep Volkskerstzang

OVERZICHT VAN DIENSTEN EN LEZINGEN

datum	soort dienst	lezingen	voorganger / lezer
-------	--------------	----------	--------------------

17-11	26 ^e zondag na Pinksteren (28) L 347	<i>Zondag van de weduwe</i> 1 Koningen 17:8-16 Hebreeën 10:19-25 Marcus 12:38-13,2	V. Schulze priester M. Ploeger
-------	--	---	---------------------------------------

24-11	Laatste zondag na Pinksteren Dienst van Schriftlezing en Gebed L 349	<i>Zondag van de voleinding</i> Sefanja 1:14 – 2:3 Openbaring 1:1-8 Marcus 13:14-27	N. van Tartwijk lector H. Hudepohl
-------	---	--	---

EINDE VAN LEZINGENCYCLUS JAAR B

=====

BEGIN VAN LEZINGENCYCLUS JAAR C

01-12	Eerste zondag van de Advent L 355	Zacharia 14:4-9 1 Tess. 9-13 Lucas 21:25-31	A. Peijnenburg pastoor E.Peijnenburg
-------	--------------------------------------	---	---

08-12	Tweede zondag van de Advent L 356	Baruch 5:1-9 Filippenzen 1:3-11 Lucas 3:1-6	V. Schulze - priester G. Verheij
-------	--------------------------------------	---	---

15-12	Derde zondag van de Advent L 358	Sefanja 3:14-20 Filippenzen 4:4-9 Lucas 3:7-18	M. Lodder pastoor E.Peijnenburg
-------	-------------------------------------	--	--

22-12	Vierde zondag van de Advent L 360	Dienst onder leiding van parochianen Micha 5:1-3 Hebreeën 10: 5-10 Lucas 1:39-45	lector M. Lodder
-------	--------------------------------------	--	------------------

24-12*	Kerstnacht voor kinderen van 3 – 12 jaar Aanvang 17.00 uur		pastoor E.Peijnenburg
--------	---	--	-----------------------

24-12* Kerstnacht L19 Aanvang 21.00 uur	Jesaja 9:1-6 Titus 2:11-14 Lucas 2:1-20	A. Peijnenburg pastoor E. Peijnenburg
25-12* Kerstdag L21	Jesaja 52:7-10 Hebreeën 1:1-12 Johannes 1:1-14	N. van Tartwijk priester G. Verheij
29-12 Zondag na kerstmis L 23	Jesaja 61:10-62:3 Galaten 3:23 – 4:7 Lucas 2:33-40	M. Lodder pastoor E. Peijnenburg
31-12* Oudjaarsvesper 17.00 uur		pastoor E. Peijnenburg
05-01 Epifanie L 36	Jesaja 60:1-6 Efeziërs 3:1-12 Matteüs 2:1-12	A. Peijnenburg priester G. Verheij
12-01 Eerste zondag na Epifanie: Doop van de Heer in de Jordaan Doop van Mathilde Jeanette Catharina van der Helm L 362	Jesaja 40:1-5, 9-11 Titus 3:4-7 Lucas 3:15-16, 21-22	W. Ramler pastoor E. Peijnenburg
19-01 Tweede zondag na Epifanie: De Bruiloft te Kana Dienst van Schriftlezing en Gebed L 363	Jesaja 62:1-5 1 Kor. 12:1-11 Johannes 2:1-11	. N. van Tartwijk lector H. Hudepohl
26-01 Derde zondag na Epifanie: Zondag van de synagoge van Nazareth Doop van Wieke Edine Visser L 365	Jesaja 61:1-9 1 Kor. 12:12-27 Lucas 4:14-21	V. Schulze pastoor E. Peijnenburg
02-02 Opdracht van de Heer in de tempel L 508	Maleachi 3:1-4 Hebreeën 2:14-18 Lucas 2:22-40	.

- Alle diensten beginnen om 10.00 uur. Indien dit niet zo is dan staat de tijd van aanvang speciaal vermeld in bovenstaand overzicht.
- **Staat de voorganger niet vermeld? Op de website, <https://alkmaar.oudkatholiek.nl> staan onder het kopje 'agenda' de meest actuele vieringen met voorgangers.**
- Let op: de diensten waar (*) bij staat zijn niet op een zondag!
- Wie verhinderd is op één van de bovenstaande data, zorgt zelf voor een vervanger en geeft dit door aan de koster!

MISDIENAARSROOSTER (tot en met januari 2025)

<u>Naam</u>	<u>datum</u>
Eric Overtoom	08-12, 29-12
Maurits Pico	15-12, *25-12, 12-01
Koen Zoon	17-11, 01-12, *24-12, 05-01, 26-01

* zijn diensten, die op een andere dag of tijdstip beginnen dan op zondag om 10.00 uur.

Wie verhinderd is op één van de bovenstaande data, zorgt zelf voor een vervanger en geeft dit door aan de koster!

ROOSTER

Datum	Koster	Koffie
17 november	V. Schulze	A. Voerman
24 november	K. Zoon	N. Hofman
1 december	W. Ramler	A. Hoetjes
8 december	E. Overtoom	E. Overtoom
15 december	K. Zoon	W. Ramler
22 december	E. Overtoom	E. Overtoom
24 december	K. Zoon	A. Hoetjes/N. Elzinga
25 december	V. Schulze	A. Hoetjes
29 december	W. Ramler	W. Ramler
5 januari	K. Zoon	A. Voerman
12 januari	W. Ramler	A. Hoetjes
19 januari	E. Overtoom	E. Overtoom
26 januari	V. Schulze	N. Hofman

Bij verhindering graag zelf zorgen voor een vervanger/ster en s.v.p. doorgeven aan Willy Ramler-Wijker

LUISTERTIP: PODCAST VAN DE DOLLE MARIA'S

Onlangs is onze pastoor geïnterviewd door de Dolle Maria's: twee rooms-katholieke vrouwen die zich inzetten voor gesprek over hedendaagse relevante onderwerpen in geloof en samenleving. Ze willen - met behulp van Maria - 'knopen ontwarren' dat wil zeggen problemen of vraagstukken van nu.



Met Laetitia van der Lans en Celine Timmerman

Dolle Maria's

De Podcast met Erna Peijnenburg gaat over haar overstap van de rooms-katholieke naar de oudkatholieke kerk en haar verlangen om priester te worden. Zie: www.dollemarias.nl

En dan onder *luisteren* naar S2 / E7 #7 -2 – de priesterknoop.



DIT WAS HET DAN...

Al in 2023 heb ik besloten om per januari te willen stoppen met de Binding. Pensioenleeftijd bereikt, aan alles komt een keer een eind, het al zoveel jaren gedaan, noem maar op. Met mij besloten Thea en Piet ook per die datum te willen stoppen. Einde tijdperk.



Het moet 1997 geweest zijn. Want vanaf dat jaar heb ik alle papieren Bindingen bewaard. En staat mijn naam vermeld in het colofon bij de redactie van dit parochieblad. Het moet 1997 geweest zijn dat Verena Schulze mij benaderde of ik 'het maken van de Binding' van haar wilde overnemen. 'Het maken van' staat tussen aanhalingstekens. Want natuurlijk maak je zo'n blad niet in je eentje. Daar zit een redactie achter. 'Het maken van de Binding' betekent in het kort kopij

verzamelen, bewerken, corrigeren en met een vormgeving er een overzichtelijk, passend blad van maken. Vóór een bepaalde datum, dus een beetje druk zat er altijd wel achter.

Terug naar 1997. Onze jongste werd in dat jaar 7 en omdat ik naast mijn werk (redactiesecretaresse Noordhollands Dagblad) toch al van alles deed (toneelspelen, zingen, besturen, presenteren) leek me dit ook wel erg leuk. Zo stapte ik in de redactie van ons parochieblad, dat verder bestond uit pastoor Henk Schoon, Truus van Schaik en Cor Verkerk. Zes keer per jaar was er een redactievergadering in de kerk. Iedereen had uitgetikte kopij mee (in verschillende lettertypes), we overlegden wat we in de Binding wilden



plaatsen, ik nam alles mee naar huis, zette het blad handmatig in elkaar, reed vervolgens weer naar Hoefplan Alkmaar waar Cor Verkerk woonde, overhandigde hem de aan elkaar geplakte kopij en zo kon hij er een parochieblad van laten drukken. In mijn beleving hebben we dat op deze manier best wat jaren gedaan. Je kunt het je nu bijna niet meer voorstellen.

Begin 2000 gaf Cor aan dat hij, na jarenlange trouwe dienst, wilde stoppen met zijn werk voor de redactie. Piet Verdam, toentertijd penningmeester van onze parochie, bood aan om te helpen met het maken van het parochieblad. Hij beschikte over een computerprogramma waarmee dat mogelijk was. Leve de vooruitgang. Ook in dat jaar verhuisden Truus van Schaik met haar man Paul naar Tiel. Het parochieblad van augustus-september 2000 was de laatste waaraan zij meewerkte. De plek die zij na jaren achterliet moest worden opgevuld door iemand die bereid was te zorgen voor de verdeling van het blad onder de rondbrengers, de versturing per post én het bijwonen van de vergaderingen. Na een oproep in de Binding diende Thea Dekker zich aan. Tot op heden zijn Piet en Thea, ook met hulp van Johan Dekker, bij de redactie gebleven.

Tot wanneer er redactievergaderingen in de kerk waren, weet ik niet meer precies. Maar geleidelijk aan veranderde het fysiek vergaderen in communiceren met elkaar via de mail. Tot augustus 2011 hebben we samengewerkt met Henk Schoon, waarna hij vertrok naar de parochies Gouda en Schoonhoven. Daarna kwam Erna Peijnenburg in onze parochie werken als pastoraal werker, later als diaken totdat ze in oktober 2013 tot priester werd gewijd. Erna belandde min of meer automatisch in de redactie van de Binding. Tot op de dag van vandaag zorgt zij voor veel leeswerk en elke keer weer een mooi pastoraal verhaal.

Het concept van het blad is eigenlijk al die jaren hetzelfde gebleven. Toen we in Nederland te maken kregen met de wet op de privacy, zijn we in 2018 gestopt met het vermelden vanjarige parochianen, compleet met adres en al. Zodat men een kaartje kon sturen. Nu feliciteren we elkaar via de groepsapp.

Er is natuurlijk heel veel veranderd in de afgelopen 75 jaar. Maar de Binding heeft toch al die tijd stand gehouden, in min of meer dezelfde opzet. Dat is toch best bijzonder.

Ik ben er trots op dat ik zo lang het blad voor u heb mogen 'maken'. Samen met Piet Verdam, Thea & Johan Dekker, pastoor Erna Peijnenburg en pastoor Henk Schoon.

Hartelijke groet,
Willy Ramler-Wijker



In 1949 verscheen ons parochieblad onder de naam ONZE KERK.

Zeven jaar later veranderde de naam in ONZE BAND.

De huidige naam BINDING is destijds ontstaan na een prijsvraag in ONZE BAND. Parochieleden konden een leuke naam inleveren.

En zo geschiedde.

DE LAATSTE BINDING! EN DAN?

Met deze laatste Binding komt er een eind aan een tijdperk. Ons papieren parochieblad – die de laatste jaren ook als digitale editie verscheen – bestaat net zo lang als de parochie. En toch is dit de laatste. De reden daarvoor (u las het in het artikel van Willy Ramler) is dat het maken van een papieren parochieblad een arbeidsintensief proces is, al is het niet meer zó veel werk als in de

beginjaren, toen alles werd getypt en geknipt en geplakt. Maar toch is er ook in de jaren van het computertijdperk veel werk verzet door Willy Ramler (eindredactie), Piet Verdam (correctie) en Thea en Johan Dekker (drukwerk en verzending). Nu deze mensen het tijd vinden om na vele (!) jaren met dit werk te stoppen zijn er niet zomaar mensen te vinden die het van hen kunnen en willen overnemen. Dit betekende dat we ons als bestuur en parochie moesten bezinnen op de toekomst van ons blad. In de gemeentevergadering van 1 mei jongstleden en in diverse bestuursvergaderingen is dit ook gebeurd. Er passeerden vele varianten: blijft het blad enkel digitaal bestaan? Of gaan we een moderner parochieblad uitgeven voor een mogelijk breder publiek? Voor dat laatste zouden we in elk geval samenwerking moeten zoeken met andere parochies. Zover kwamen we niet. Deze variant bleek al snel o.a. financieel ook niet haalbaar. Helemaal een punt zetten achter het parochieblad? Dan verlies je toch ook veel in communicatie en in Binding met elkaar. Ons blad draagt zijn naam niet voor niets!

Na rijp beraad is het bestuur tot het volgende besluit gekomen: Vijf of zes keer per jaar (net zoveel keer als de Binding) komt er een digitaal parochieblad uit dat De Parochiepost gaat heten (want Nieuwsbrieven zijn er al genoeg!). Stukken daaruit zullen ook op de website worden geplaatst. Wat hier in elk geval niet meer inkomt is het kerkrooster, dat zal enkel worden opgestuurd naar degenen die erop staan. Wat de vieringen en voorgangers betreft moet dat (beter dan nu gebeurt) op de website te vinden zijn voor iedereen. Wat wel in de Parochiepost komt: artikeltje van de pastoor, extra info over bijzondere diensten en activiteiten in de parochie, berichten uit de oecumene.

Daarnaast willen we met kerst en Pasen een papieren Binding rondsturen die in het teken staat van dit feest. Inhoud ter bezinning, maar misschien ook een leuke puzzel of een recept. We hopen dat dit plan goed van de grond zal komen, want ook hier zit nog best wat werk in.

In elk geval: geen enkel blad (op papier of digitaal) hoeft enkel te worden gevuld door de pastoor of leden van het bestuur. Heeft u leuke berichten die u wilt delen, een ervaring van een kerkdienst of iets anders dat u heeft meegemaakt, een gedicht of recept of iets anders: stuur het op naar de secretaris van het bestuur of naar de pastoor.

Uw kerkbestuur

PAROCHIEPOST DIGITAAL

Wilt u voortaan ook de digitale Parochiepost ontvangen? Geef uw mailadres dan door aan erna.peijnenburg@okkn.nl

U ontvangt de Parochiepost dan 5 x per jaar via de mail.

DANK!

Veel dank gaat uit naar Willy Ramler, Piet Verdam, Thea en Johan Dekker voor al die jaren dat zij zich hebben ingezet voor de Binding!

Jullie hebben hiermee veel voor de parochie betekend.





- | | |
|-------------|---|
| 13 december | Kerststukjes maken, 14.00 uur, kerkgebouw |
| 20 december | Volkskerstzang, 19.30 uur, Grote Kerk Alkmaar |
| 24 december | Kerstviering kinderen 3-12 jaar, 17.00 uur, kerkgebouw |
| 5 januari | Nieuwjaarsvespers en -receptie, 16.00 uur, kathedraal Haarlem |



**DE REDACTIE BEDANKT U VOOR ALLE JAREN DAT U
DE BINDING HEEFT GELEZEN!
WIJ WENSEN U EEN LIEFDEVOLLE
ADVENTS- en KERSTPERIODE TOE.
ALLE GOEDS VOOR 2025!!**