

<< B I N D I N G >>



**MEDEDELINGENBLAD
VOOR DE
OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE
VAN DE H. LAURENTIUS
TE ALKMAAR**

september, oktober 2024
Jaargang 75

oud-Katholieke Parochie van de Heilige Laurentius te Alkmaar

<u>kerkgebouw</u>	Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar
<u>kosterij</u>	groep o.l.v. dhr. K.J. Zoon
<u>gebouwenbeheerder</u>	hr. A.C.N. Groot, ardgroot72@gmail.com
<u>pastoor</u>	mw. E.W.M. Peijnenburg, 06-22131765, erna.peijnenburg@okkn.nl
<u>kerkbestuur</u>	voorzitter mw. E.W.M. Peijnenburg, secretaris , hr. M.J. Pico penningmeester mw. P.J. Hofman-Janssen, penningmeester@alkmaar.okkn.nl hr. A.C.N. Groot mx. M.S.E. Lodder
<u>rekeningnummers</u>	
Parochie	NL26 ABNA 0589218735 t.n.v. Oud-Katholieke parochie Alkmaar
Laurentiusrekening	NL54 ABNA 0441949630 t.n.v. Oud Kath.St.Laurens
<u>parochiecontactpersoon</u>	mw. W.J. Verdam-Stolk, willyverdam@quicknet.nl
<u>parochieblad Binding</u>	mw. W.P. Ramler-Wijker, thjramler@quicknet.nl
<u>website</u>	https://alkmaar.oudkatholiek.nl www.oudkatholiek.nl



DE VIERING VAN EEN WONDER

In het komend najaar mogen we het jubileum van een wonder vieren. En dan bedoel ik nu even niet het 75-jarig bestaan van onze parochie, dat op zichzelf ook al een wonder is. Wie had gedacht dat uit het pionierend werk vanuit Egmond in Alkmaar tijdens en vlak na de oorlog een heuse parochie zou ontstaan, die nu al bijna dertig jaar haar thuis vindt in onze stoere en lichte Laurentiuskerk?

25 jaar vrouw in het ambt!

Waar ik het dan wél over wil hebben is dit jubileum: Vijfentwintig jaar vrouwen in het ambt. Op 18 september is het 25 jaar geleden dat in onze kerk in Utrecht Grete Verheij als eerste vrouw de priesterwijding ontving!

25 jaar later hebben in onze kerk elf vrouwen de priesterwijding ontvangen. Eén van hen, Annemieke Duurkoop, is helaas al overleden. De elfde wijdeling was 'onze eigen' (als ik dat nog zeggen mag) Sandra van der Helm, inmiddels pastoor van Den Helder. En dan is er momenteel ook nog een vrouwelijke diaken: Thelma Schoon. Tot 2013, het jaar waarin ik zelf de diaken- en de priesterwijding mocht ontvangen, werden er inclusief Grete slechts drie vrouwen priester gewijd. Daarna ging het dus een stuk sneller. Eigenlijk is het daarom nog maar kort dat vrouwelijke ambtsdragers in onze kerk geen uitzondering meer zijn. En toch voelt het feit dat er ook vrouwelijke priesters zijn inmiddels meestal ook als heel normaal.

Argumenten tegen

Dat het niet zo normaal is, daarmee werd ik begin maart weer eens geconfronteerd. Een oud-studiegenoot – van heel lang geleden – nodigde me uit om als oecumenische gast aanwezig te zijn bij een landelijke bespreking binnen de rooms-katholieke kerk, die stond in het teken van hun synodaal proces. Eén van de onderwerpen daar was de positie van de vrouw binnen de RKK, en

dan komt de wijding al snel ter sprake. Ik hoorde weer de argumenten die ik vroeger, toen ik nog binnen de rooms-katholieke kerk werkte, ook zo vaak hoorde, nu bij mensen die nota bene zoeken naar meer ruimte voor de vrouw. Ook sommigen van hen noemden het 'feit' dat Jezus alleen twaalf mannelijke apostelen had uitgekozen en dat het in 'de traditie' nooit was voorgekomen dat er vrouwen werden gewijd, serieuze obstakels. Maar misschien moest er wel een éigen diakenambt voor vrouwen komen? Een ambt dat niet zou toe leiden naar de priesterwijding maar waarin wel de 'specifiek vrouwelijke' talenten naar voren zouden kunnen komen? Inwendig zuchtte ik eens diep. Probeer het nou maar gewoon, dacht ik. Zullen jullie zien dat vrouwen echt hele goede priesters kunnen zijn en dat die nutteloze discussie over specifiek mannelijke en vrouwelijke talenten wel op zal drogen. In onze kerk is 'vrouw in het ambt' al lang geen echt issue meer.

Discussie in Oud-Katholieke en anglicaanse kring

Toch is ook in onze kerk de beslissing om vrouwen toe te laten tot de ambten niet ondoordacht of zomaar even snel genomen. Al vanaf de jaren '70 stond het onderwerp met enige regelmaat op de agenda van Anglicaanse en Oud-Katholieke kerken. Er was discussie, binnen de afzonderlijke kerken en ook tussen de kerken onderling, over met name de volgende punten:

1. De traditie. Terwijl er in het Nieuwe Testament weinig aanwijzingen zijn te vinden over de toelating van vrouwen tot het ambt, is het wel zo dat katholieke kerken in de geschiedenis nooit eerder waren overgegaan tot de priesterwijding van vrouwen. Waarom zou je dan nu van die traditie afwijken? Maar: traditie is niet zo'n rotsvast gegeven als wel eens gemakshalve wordt aangenomen. In feite verandert 'de traditie' constant. Als je het bijvoorbeeld hebt over de manier waarop in kerken door eeuwen heen de eucharistie is gevierd dan is dat ook gemakkelijk te zien. Er verandert in de loop der tijden van alles in de manier van

zingen, in de teksten en gebeden, in de liturgische aankleding en de gebruiken.

2. De oecumene. De tweede kwestie is daarom van groter belang: als er verandering plaatsvindt in de traditie, wordt deze verandering dan ook breed en oecumenisch gedragen? Een voorbeeld van zo'n soort verandering is het gebruik van de volkstaal in de liturgie in plaats van het Latijn. Deze ontwikkeling heeft zich in de 20e eeuw zowel in rooms-katholieke als in Oud-Katholieke kerken voorgedaan, en dan kun je dus wel zeggen dat deze verandering in oecumenische zin breed gedragen is. Wat betreft de toelating van vrouwen tot het ambt waren er in de Oud-Katholieke kerken zeker vragen over wat voor effect dit zou hebben op de relatie met de rooms-katholieken en orthodoxen, waar men (tot nu toe...) niet van plan is vrouwen toe te laten tot de ambten. Maar er waren ook mensen die aandroegen dat bij het doorgeven van de traditie en in de ontwikkeling die de kerk doormaakt de ene kerk wel eens voorligt op de andere. Als je altijd moet wachten tot écht iedereen het ergens mee eens is dan kan er alleen nog maar stilstand en verstarring zijn.

3. Christus-representatie. Tenslotte werd er gediscussieerd over de vraag of een priester, die binnen de geloofsgemeenschap op een bepaalde manier Christus vertegenwoordigt, wel een vrouw zou kunnen zijn. Het is een vraag die al snel weer de discussie over specifiek mannelijke en vrouwelijke rollen doet opkomen. En die ook de vraag oproept in hoeverre een mens, die Christus vertegenwoordigt, dan ook fysiek op Hem zou moeten lijken. Als je goed nadenkt over waar het bij die Christus-representatie nou echt over gaat is dat toch wel een wat oppervlakkig argument.

Verrijking in plaats van vragen

Een lezenswaardig verslag van hoe de discussie over de vrouw in het ambt in en om onze kerk is verlopen is te lezen in het boekje *Haagse teksten*, nummer 27 uit de publicatieserie Stichting Oud-Katholiek seminarie. Dit boekje verscheen in 1994, op een moment waarop de beslissing over vrouwen al dan niet toelaten

tot het ambt door onze kerk nog niet genomen was. Je proeft al lezend dat het geen gemakkelijke discussie was, ook vanwege de spanning die het opleverde met andere kerken binnen en buiten de Unie van Utrecht.

En toch is de beslissing om vrouwen toe te laten door onze synode



Nummer 11 en 5 😊

en de bisschoppen moedig genomen. Al jarenlang had de Bond van Oud-Katholieke vrouwen aandacht gevraagd voor dit onderwerp, en ook binnen de synode was het aantal voorstanders door de jaren heen naar een grote meerderheid gegroeid.

Terugkijkend kun je zeggen dat een aantal argumenten van toen is vervaagd. De wijding van vrouwen wordt in onze kerk niet gezien als een breuk met het verleden maar als een onderdeel van een zichzelf steeds veranderende traditie die toch in de kern trouw blijft aan wat 'waarlijk katholiek'¹ is. En blijkbaar kunnen ook vrouwen de rol van Christus-representatie echt wel op zich nemen. Naast de viering van de eucharistie zie je dat op bijzondere wijze terug in de Goede Week, als (ook) door vrouwelijke priesters in het evangelie de Christus-rol wordt gelezen. Het klopt gevoelsmatig en het doet niet af aan de manier waarop de teksten worden beleefd. Wat wel overblijft is dat de wijding van vrouwen de oecumenische relatie met de rooms-katholieke en orthodoxe kerken inderdaad niet makkelijker heeft gemaakt. Maar daarnaast durf ik wel te zeggen dat een argument, dat in 1994 slechts in de kantlijn werd genoemd, naar mijn gevoel een hoofdrol is gaan spelen. En dat argument is: dat de komst van

¹ Van Vincentius van Lerins, monnik uit de 5^e eeuw, is deze uitspraak bekend: Wat overal, wat altijd en wat door iedereen geloofd wordt is waarlijk katholiek.

vrouwen als gewijde ambtsdragers de kerk als geheel zou kunnen gaan verrijken. Ik zie om me heen bij mijn elf vrouwelijke collega's (dat is dus inclusief Thelma!) dat dat gebeurd is en nog steeds gebeurt. En niet per se vanwege de 'vrouwelijke eigenschappen' die ze binnenbrengen en -brachten in de geestelijkheid, want alle karaktereigenschappen die mensen kunnen meenemen zijn zowel bij mannen als bij vrouwen te vinden. De mooie én de wat minder ideale...

Waar de kerk sinds 1999 mee verrijkt is, is met een aantal zeer goede en toegewijde ambtsdragers, unieke en toegewijde mensen, die de kerk had gemist als voor vrouwen die weg afgesneden zou zijn gebleven. Hoera!

Erna Peijnenburg

VIERING 25 JAAR VROUWEN IN HET AMBT

Deze viering vindt plaats op vrijdag 18 oktober van 14.00 tot 18.00 uur. Plaats en programma worden later bekend gemaakt via mail en website!



GEMEENTEVERGADERING

Op 6 november wordt de gemeentevergadering gehouden. Onder andere zal het die avond over de synode gaan. Noteert u deze datum alvast in uw agenda.

PAROCHIE 75 JAAR!

1 september: viering 75 jaar parochie Alkmaar in onze kerk

De dienst begint om 10.00 uur en zal worden geleid door onze bisschop Dirk Jan Schoon. Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn met heerlijke zoete en hartige hapjes zodat we vermoeden dat u daarna niet of nauwelijks meer zult hoeven te lunchen.



En als u bij het plaatsen van uw auto er rekening mee kunt houden dat dat na 12.00 uur niet mogelijk is in de Nassaulaan, kunnen we fijn wat doorfeesten tot een uur of 13.00!

14 september: Open Monumentendag in het teken van de geschiedenis van onze parochie

De film van de bouw van ons huidige kerkgebouw zal doorlopend worden getoond. Aan de muren zullen de verhalen prijken die parochianen naar aanleiding van foto's hebben opgeschreven over bijzondere momenten in onze parochiegeschiedenis. Als u hieraan nog een bijdrage wilt leveren kan dat nog steeds.

5 oktober: een ouderwetse (Buurt)rommelmarkt in onze kerk!

Van 11.00 tot 16.00 uur (opbouw vanaf 10.00 uur). Ieder die wil mag een kraam huren om de (eigen!) spullen te verkopen. Voor eigen parochianen is het nu mogelijk een kraam te bestellen! Voor 5 euro heeft u al een tafel waar u van alles mag verkopen. Wacht dus niet te lang, want er wordt geflyerd in de omgeving van de kerk. Zodat buurtbewoners ook een kraam kunnen huren. Het Rad van Fortuin gaat weer draaien! Daar hebben we prijzen voor nodig (ook voor kinderen). Het zou fantastisch zijn als iedereen wat prijsjes (geld mag ook) meeneemt naar de kerk, zodat we een aantal mooie rondes kunnen draaien.

Verder zijn sterke armen heel erg welkom voor opbouw (op 3 of 4 oktober) en afbreken van de markt, hulp in de koffiehoeke en lotenverkopers voor het Rad. Opgave huur tafel en hulp kan bij Willy Ramler, thjramler@quicknet.nl

Medewerkers welkom!

Bij alle activiteiten kunnen we nog wel medewerkers gebruiken. Denk aan mensen die parochianen willen ophalen en weer naar huis brengen, vrijwilligers die mensen willen ontvangen op 14 september, mensen die willen helpen bij de catering op 1 september of 5 oktober. Als u wilt meewerken wordt een berichtje naar één van de leden van de jubileumcommissie zeer op prijs gesteld!

De jubileumcommissie bestaat uit: Mei Lodder, Annelies Hoetjes, Sylvia Dekker, Willy Ramler en Erna Peijnenburg



*DE ZON GAAT ONDER, VALT IN ZEE
HET BRENGT KLEURRIJKE LUCHTEN MEE
IK STAAR NAAR DE HORIZON EN BEDENK:
ALLE KLEINE EN GROTE DINGEN
ONTELBAAR VELE ZEGENINGEN
ZIJN GODS DAGELIJKSE GESCHENK*

Leo Heuvelman

OVERZICHT VAN DIENSTEN EN LEZINGEN

<u>datum</u>	<u>soort dienst</u>	<u>lezingen</u>	<u>voorganger / lezer</u>
18-08	<u>Ontslapen van de H. Maagd Maria</u> L 533	Jezus Sirach 24:7-8, 10-15 1 Kor. 15:20-26 Lucas 1:46-55	V. Schulze priester M. Ploeger
25-08	<u>14e zondag na Pinksteren (16) Zondag van de trouw</u> L 320	Jozua 24:1,2 en 14-25 Efeziërs 6:1-9 Johannes 6:60-69	M. Lodder pastoor E. Peijnenburg
01-09	<u>Viering kerkwijding en 75 jaar parochie Alkmaar</u> L 557	Genesis 28:10-18 Openbaring 21:2-5 Lucas 19:1-10	W. Ramler H. Hudepohl mgr. D.J. Schoon pastoor E. Peijnenburg
08-09	<u>Geboorte van de heilige Maagd Maria</u> L 537	Micha 5:1-3 Openbaring 21:1-7 Lucas 1:39-45	N. van Tartwijk priester G. Verheij
15-09	<u>17e zondag na Pinksteren (19) Zondag van de bezeten knaap</u> L 328	Jesaja 45:20-25 Jakobus 2:1-18 Marcus 9:14-29	A. Peijnenburg priester R. Frede
22-09	<u>18e zondag na Pinksteren (20) Zondag van de grootste en de kleinste</u> L 331	Wijsheid 1:1-7 Jakobus 3:16 - \$;6 Marcus 9:30-37	W. Ramler priester P.-B. Smit
29-09	H. Aartsengel Michaël en alle engelen Dienst onder leiding van parochianen L 541	Genesis 28:10-17 Openbaring 12:7-12 Johannes 1:47-51	 lector M. Lodder
06-10	<u>20e zondag na Pinksteren (22) Zondag van het huwelijk</u> L 335	Genesis 2:18-24 Hebreeën 3:1-6 Marcus 10:2-16	V. Schulze pastoor Peijnenburg

- 13-10 Oogstdienst *Voor de vruchten der aarde*
 Deut. 16:13-15 N. van Tartwijk
 2 Korinthiërs 9:6-15
 Lucas 12: 16-31 pastoor E.Peijnenburg
- 20-10 22^e zondag na Pinksteren (24) *Zondag van de zonen van Zebedeüs*
 L 339 Jesaja 29:18-24 A. Peijnenburg
 Hebreëen 4: 12-16
 Marcus 10:35-45
- 27-10 Allerheiligen en Allerzielen
 L 548 Wijsheid 3:1-9 M. Lodder
 Openb. 7: 2-4, 9-17
 Matteüs 5:1-12 priester G. Verheij
- 03-11 24^e zondag na Pinksteren (26) *Zondag van de zeven broeders*
 L 343 Job 19:23-27a V. Schulze
 Hebreëen 7:23-28
 Marcus 12:18-27 pastoor E. Peijnenburg
- 10-11 Willibrordus, apostel der Nederlanden
 L 552 Jesaja 52:7-10 W. Ramler
 Hebreëen 13:7-17
 Matteüs 25:14-34 pastoor E.Peijnenburg
- 17-11 26^e zondag na Pinksteren (28) *Zondag van de weduwe*
 L 347 1 Koningen 17:8-16 V. Schulze
 Hebreëen 10:19-25
 Marcus 12:38-13,2
- 24-11 Laatste zondag na Pinksteren *Zondag van de voleinding*
Dienst van Schriftlezing en Gebed
 L 349 Sefanja 1:14 – 2:3 N. van Tartwijk
 Openbaring 1:1-8
 Marcus 13:14-27 lector H. Hudepohl

- Alle diensten beginnen om 10.00 uur. Indien dit niet zo is dan staat de tijd van aanvang speciaal vermeld in bovenstaand overzicht.
- **Staat de voorganger niet vermeld? Op de website, <https://alkmaar.oudkatholiek.nl> staan onder het kopje 'agenda' de meest actuele vieringen met voorgangers.**

- Let op: de diensten waar (*) bij staat zijn niet op een zondag!
- Wie verhinderd is op één van de bovenstaande data, zorgt zelf voor een vervanger en geeft dit door aan de koster!

MISDIENAARSROOSTER (tot en met november 2024)

<u>Naam</u>	<u>datum</u>
Eric Overtoom	01-09, 13-10, 20-10
Maurits Pico	18-08, 08-09, 22-09, 27-10
Koen Zoon	25-08, 15-09, 03-11, 17-11

* zijn diensten, die op een andere dag of tijdstip beginnen dan op zondag om 10.00 uur.

Wie verhinderd is op één van de bovenstaande data, zorgt zelf voor een vervanger en geeft dit door aan de koster!

ROOSTER

Datum	Koster	Koffie
18 augustus	V. Schulze	W. Ramler
25 augustus	K. Zoon	A. Hoetjes
1 september	E. Overtoom	E. Overtoom
8 september	W. Ramler	N. Hofman
15 september	K. Zoon	A. Hoetjes
22 september	W. Ramler	K. Zoon
29 september	E. Overtoom	E. Overtoom
6 oktober	V. Schulze	N. Hofman
13 oktober	W. Ramler	E. Overtoom
20 oktober	E. Overtoom	A. Hoetjes
27 oktober	W. Ramler	W. Ramler
3 november	K. Zoon	N. Hofman
10 november	W. Ramler	A. Hoetjes
17 november	V. Schulze	A. Voerman
24 november	K. Zoon	N. Hofman

Bij verhindering graag zelf zorgen voor een vervanger/ster en s.v.p. doorgeven aan Willy Ramler-Wijker

13 OKTOBER: OOGSTDIENST

De oogstdienst wordt gevierd op zondag 13 oktober. We danken God om wat ons gegeven wordt, het voedsel dat we nodig hebben, de aarde waarop we mogen leven en waar we zorg voor moeten dragen. Iedereen is uitgenodigd om wat fruit mee te nemen naar de kerk. Tijdens de offerande brengen we het naar voren, samen met het brood, dat we wekelijks delen als we eucharistie vieren.

De vruchten die we verzamelen worden gebracht naar mensen parochianen en anderen, als lieve groet, als troost, als teken van verbondenheid. U bent uitgenodigd om vruchten mee te nemen naar de kerk en ook om na afloop een of meer mandjes bij mensen te bezorgen!



ALLERZIELEN: GEDENKEN WIE JE LIEF IS

Gedenken of denken aan wie je lief is dat doe je niet maar één dag per jaar. Dat draag je bij je. Niet zelden kan het aanvoelen als een steeds meer eenzame taak. De wereld gaat verder. De geliefde die jij zo mist kom minder ter sprake. Toch blijft het gemis je overvallen, soms op de raarste momenten.

Toch ben je niet alleen. Bijna iedereen draagt wel een gemis met zich mee. Met Allerzielen kom het ter sprake. We gedenken samen, en alleen de Eeuwige kent álle namen die er leven in onze harten.

Allerzielen is op zaterdag 2 november. De kerk is dan open van 18.30-20.30 uur om binnen te lopen, een kaarsje aan te steken,



even stil te zijn. De viering van Allerheiligen en Allerzielen is op zondag 2 oktober. In die dienst noemen we de namen van dierbaren. Deze namen kunnen van te voren worden doorgemailed naar Erna Peijnenburg.

HEILIG BOOTJE! Een verslag

Vorig jaar hadden we onze eerste ervaring met het Heilig Bootje in de Alkmaarse grachten. Omdat het voor heel wat mensen veel betekent dat er ook kerken meevaren tijdens de Alkmaar Pride, dit jaar dus de voortzetting van dit initiatief. Een varende getuigenis van Gods liefde!

De boodschap die we door mee te varen ook deze keer weer wilden verspreiden is dat er veel kerken zijn waar LHBTI+, regenboogmensen gewoon welkom zijn, méér nog: dat die er gewoon al zijn en deel uitmaken van de gemeenschap, als voorganger, vrijwilliger of lid.

Bij aanvang van de voorbereidingen was er een kleine uitdaging. De schipper uit 2023 ging verhuizen, en, helaas, hij had zijn boot verkocht. We moesten dus op zoek naar een nieuwe boot en schipper. Gelukkig schoot het Museum Broekerveiling ons, op het voorzichtige verzoek van Erna Peijnenburg, te hulp. We mochten tegen betaling van enkel de werkuren van de schipper een elektrische boot uit hun vloot lenen. Wauw! De oorspronkelijke eigenaar van de boot, Wim Balder, wilde 'zijn' boot wel zelf varen. Hoe mooi, hoe fijn, en hoe snel was dit geregeld. Een fantastisch begin van de editie 2024.

Na het vinden van de boot kwamen al snel de eerste aanmeldingen binnen. Een bijzondere groep mensen maakte kennis en stapte op zaterdag 25 mei 2024 aan boord. Die ochtend kwam de regen nog met bakken uit de hemel, maar gelukkig, om half 2 was het droog. We verzamelden op het Heiligland (hoe toepasselijk), en de enige afspraak was: kom zo kleurrijk mogelijk! En dat lukte. De diversiteit spatte van de boot af: zowel in de regenboog als in denominatie. Het was helemaal gelukt:

Oud-Katholiek, Rooms-Katholiek, Oecumenisch, Doopsgezind, Luthers, christelijke roots uit Oeganda, binair, non-binair, vrouwelijk, mannelijk, jong en ietsje ouder, Oegandeese, Nederlands, klein, groot, zwart en wit; Allen stoer, trots, krachtig, mooi, blij, verrast, ontroerd en liefdevol!



Ook dit jaar maakte onze aanwezigheid weer veel positieve en soms zichtbaar ontroerde reacties los. Eerder teleurgesteld en gekwetst in en door de kerk, was de troost op de gezichten te lezen. Tranen, ontroering, weemoed, blijheid; alles zagen we ons toestrallen. Vooral de tekst op de banner en op de borden leidden tot reacties. Je zag, dat mensen het lezen en daarop dan heel positief en emotioneel reageerden. Hartverwarmend!

Heleen de Boer en Mei Lodder

UIT DE ALKMAARSE RAAD VAN KERKEN

Tijdens de laatste vergadering voor de zomerperiode, op 22 mei, ontvangt de ARK bezoekers die aandacht vragen voor hun activiteiten.

Theo Bruin en Geert Jongsma lichten hun 'Fietsenproject voor asielzoekers' toe. Het project is in 2014 gestart toen Theo als diaken van de Vrijheidskerk graag buiten de kerk aan de slag wilde gaan en contact opnam met het AZC in Alkmaar. Er ontstond een reparatiewerkplaats op het terrein van het AZC waar, in samenwerking met Bernard Albitrouw, fietsen van asielzoekers werden gerepareerd en gedoneerde fietsen werden opgeknapt. Na de sluiting van het AZC in Alkmaar is het project verplaatst naar het AZC Heerhugowaard. Daar werd een werkkeet ter beschikking gesteld. Inmiddels is het team uitgegroeid tot drie vrijwilligers uit de PG Alkmaar en drie uit de PKN Heerhugowaard.

De opgeknapte fietsen worden voor een heel lage prijs verkocht aan bewoners van het AZC die ook voor het repareren van hun fiets bij de werkplaats terecht kunnen. Kinderfietsen worden

volledig gratis geleverd en gerepareerd. Donaties aan het project worden besteed aan de aanschaf van o.a. gereedschap, kabels, remmen, zadels, verlichting en banden voor de fietsen. Onderdeel van het project is ook het onderhouden van de lesfietsen. 'Veilig Verkeer Nederland' verzorgt de fietslessen.

Theo en Geert geven aan dat er grote behoefte bestaat aan damesfietsen met handremmen en aan kinderfietsen, in welke staat dan ook. Ook worden er 'Sleutelaars' gezocht die kunnen helpen met het opknappen en herstellen van fietsen op woensdag- en vrijdagmiddag. Ook mensen die bereid zijn fietsen bij de gemeenteleden op te halen zijn van harte welkom. Voor het doneren van fietsen (die opgehaald worden) en het zich opgeven als vrijwilliger kan contact opgenomen worden met Theo Bruin: tel. 072-5124202.

Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL45 RBRB 8835 4299 78 t.n.v. GCA Jongsma, o.v.v bijdrage Fietsproject.

Uitgebreidere informatie is te vinden op de website van de ARK: www.alkmaarseraadvankerken.nl

Vervolgens brengen Klaas Aalbers en Mark Velzeboer de stichting Ontmoeting onder de aandacht van de ARK. Op ongeveer 20 locaties in Nederland verleent de stichting hulp aan dak- en thuislozen (informatie is te vinden op www.ontmoeting.nl). Het is een christelijke organisatie maar werkt niet uitsluitend voor christenen. Het doel van vanavond is het vragen om hulp. Zij zijn op zoek naar vrijwilligers en naar betaalde krachten voor de zorgverlening. Ook is geld nodig voor het uitvoeren van werk dat niet gefinancierd wordt door de overheid. Zij vragen ook om gebed, gezien als krachtig hulpmiddel voor het werk van de stichting.

Klaas en Mark geloven dat betrokkenheid gaat via de weg van bewustwording en hebben voor de kerken suggesties hoe dat per kerk vormgegeven kan worden. Zij gaan graag met individuele kerken in gesprek.

De stichting Ontmoeting heeft een klein kantoor in Alkmaar. Men is op zoek naar een grotere locatie voor kantoor en inloophuis met drie à vier spreekruimtes.

Desgevraagd geven Klaas en Mark aan dat er wel goede contacten zijn met het Leger des Heils, maar Alkmaar Thuis en Reakt niet kennen. Voor een kennismaking met Alkmaar Thuis maken zij een afspraak met de voorzitter van het bestuur.

De voorbereidingscommissie van de volkskerstzang zoekt een persoon die als regisseur het draaiboek voor de volkskerstzang kan en wil opstellen. Men zoekt ook mensen die op instrumentaal gebied een bijdrage aan de volkskerstzang willen leveren. Opgeven kan bij Verena Schulze: verena.p.schulze@gmail.com
Zo waren we aan het begin van de zomer al met de winter bezig. Sommige zaken lopen gewoon het hele jaar door.

Ria de Rijke
secretaris ARK

EEN OK STEIGER BIEDT DE OPLOSSING

U kunt bij de Oud-Katholieke parochie van Alkmaar een aluminium steiger van maximaal 8 meter werkhoogte huren. Inclusief 4 wielen voor de poten, werkplateaus, schoren voor aan de buitenzijde en een schrikhek voor op 6,2 meter hoogte.

De steiger kunt u voor een bepaalde periode huren. De kosten zijn € 10,00 per dag met een minimum van 7 dagen. Leden van de Oud-Katholieke kerk ontvangen per week huur € 5,00 korting.

Voor een periode langer dan een maand kan een aparte prijs worden afgesproken. U kunt kiezen uit twee steigermaten.

Tegen een vergoeding kan de steiger bezorgd worden binnen een straal van 30 km.

Mail voor meer informatie en beschikbaarheid met de heer Groot, ardgroot72@gmail.com



(BUURT)
ROMMELMARKT
incl. Rad van Fortuin

Zaterdag 5 oktober '24

11:00 – 16:00 uur

Locatie

Oud Katholieke kerk
Nassaulaan 43, Alkmaar



Kraam huren?

Huur van 1 tafel = € 5,-

Reserveren bij Willy Ramler
thjramler@quicknet.nl



Opbrengst van tafelhuur & catering → Diaconale actie



- | | |
|--------------|--|
| 1 september | Viering 75 jaar parochie Alkmaar,
10.00-13.00 uur, kerkgebouw |
| 14 september | Open Monumentendag i.k.v. 75 jaar parochie
Alkmaar, kerkgebouw |
| 5 oktober | (Buurt)rommelmarkt met Rad van Fortuin,
11.00-16.00 uur, kerkgebouw |
| 18 oktober | Viering 25 jaar OK-vrouwen in het ambt,
14.00-18.00 uur (plaats en programma volgt) |
| 2 november | Allerzielen, kerk geopend van 18.30-20.30
uur |



KOPIJSLUITING

Kopij voor de nieuwe Binding (november, december 2024, januari 2025) dient uiterlijk zondag 3 november 2024 te zijn ingeleverd bij de eindredactie.

De nieuwe Binding komt dan zondag 17 november uit.



PAROCHIEBLAD DIGITAAL

Het is mogelijk om dit parochieblad digitaal te ontvangen in plaats van de papieren versie. Diverse lezers zijn u al voorgegaan.

Heeft u belangstelling? Laat het Willy Ramler-Wijker weten via thjramler@quicknet.nl

