

<< B I N D I N G >>



**MEDEDELINGENBLAD  
VOOR DE  
OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE  
VAN DE H. LAURENTIUS  
TE ALKMAAR**

juni, juli, augustus 2024  
Jaargang 75

## oud-katholieke parochie van de heilige laurentius te alkmaar

<b><u>kerkgebouw</u></b>	Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar
<b><u>kosterij</u></b>	groep o.l.v. dhr. K.J. Zoon
<b><u>gebouwenbeheerder</u></b>	hr. A.C.N. Groot, ardgroot72@gmail.com
<b><u>pastoor</u></b>	mw. E.W.M. Peijnenburg, 06-22131765, erna.peijnenburg@okkn.nl
<b><u>kerkbestuur</u></b>	<b>voorzitter</b> mw. E.W.M. Peijnenburg, <b>secretaris</b> , hr. M.J. Pico <b>penningmeester</b> mw. P.J. Hofman-Janssen, penningmeester@alkmaar.okkn.nl hr. A.C.N. Groot mx. M.S.E. Lodder
<b><u>rekeningnummers</u></b>	
<b>Parochie</b>	NL26 ABNA 0589218735 t.n.v. Oud-Katholieke parochie Alkmaar
<b>Laurentiusrekening</b>	NL54 ABNA 0441949630 t.n.v. Oud Kath.St.Laurens
<b><u>parochiecontactpersoon</u></b>	mw. W.J. Verdam-Stolk, willyverdam@quicknet.nl
<b><u>parochieblad Binding</u></b>	mw. W.P. Ramler-Wijker, thjramler@quicknet.nl
<b><u>website</u></b>	<a href="https://alkmaar.oudkatholiek.nl">https://alkmaar.oudkatholiek.nl</a> <a href="http://www.oudkatholiek.nl">www.oudkatholiek.nl</a>



## NAAR EEN ANDER NIVEAU GETILD

### *Waarom is kerk van belang?*

Enthousiast zat ik tegenover de verslaggever van de Alkmaarse Courant. Er was immers een leuke reden voor het interview: de viering van het 75-jarig bestaan van onze parochie! In mijn hoofd had ik alle activiteiten rondom dit jubileum op een rijtje, en het leek me ook fijn om te vertellen over de huiskerk in de Emmastraat en het feit dat onze parochie is voortgekomen uit de parochie van Egmond aan Zee. Allemaal leuk nieuws voor een regionale krant toch?

De vriendelijke journalist maakte ijverig aantekeningen, keek toen op van zijn notities en vroeg: “En wat zou je nog meer willen vertellen?” En toen ik niet direct een antwoord wist vroeg hij: “Waarom is kerk eigenlijk van belang?”

### *Een goede vraag*

Op deze goede en ter zake vraag had ik me dan weer niet voorbereid... Maar het is natuurlijk een hele begrijpelijke vraag. De algemene indruk is toch vaak dat kerken leeglopen en dat steeds minder mensen in ons land er een band mee hebben. En het is ook in onze kerk heel vaak niet druk tijdens een zondagse eredienst. Als kerk ontkomen we niet aan het nadenken over bezuinigingen en bijbehorende keuzes. En we staan in deze problematiek niet alleen. In veel kerken zijn er zorgen over kosten, gebouwen, voorgangers, en vooral over aantallen gelovigen. Het dwingt vele kerken tot veranderingen, waaronder ook niet zelden kerksluitingen. Het is een verdrietig en moeizaam proces, waarbij het perspectief vaag is. Waar gaan we als kerken in West-Europa naartoe?

### *Een intuïtief antwoord*

Toch gaf ik een antwoord op de vraag naar het belang van kerk. Een amper doordacht antwoord moet ik zeggen. “Hier word je naar een ander niveau getild”, zei ik, “in elk geval even weg uit de

drukte van ons bestaan. Hier vinden mensen troost, moed, hoop. Hier kun je door God worden aangeraakt en dan kan er een ander licht gaan schijnen over wat je bezighoudt.” Later had de journalist er in zijn stuk van gemaakt: “Wij tillen parochianen naar een ander niveau”. Het was maar goed dat ik de tekst nog van te voren mocht lezen, want dit had ik nou precies níet bedoeld. ‘Wij’ – wie dat dan ook mogen zijn – doen dit namelijk niet. Het kan ons gebeuren, en dat is een wonder waarover wij niet kunnen beschikken. Toen ik zei: Hier kun je naar een ander niveau worden getild, dacht ik ook om te beginnen aan mezelf. Ik merk dat het in de kerk zijn en het vieren dat met mij kan doen. En ik zie en hoor het ook van anderen. Niet dat het persé altijd gebeurt. Niet automatisch en altijd. Maar het gebeurt wél, en dat is kostbaar.

#### *Ethiek als bestaansrecht voor de kerk?*

Vaak wordt het bestaan van kerken op een andere manier verdedigd, als mensen zeggen dat gelovigen de opdracht hebben om goed te leven, met oog en zorg voor de naasten en de Schepping. De tien geboden, de profeten en de woorden van Jezus roepen op tot rechtvaardigheid, vergeving, naastenliefde en zelfgave. Uiteraard is dat de kern van geloven. “Geloof zonder daden is dood” (Jacobus 2:26) Alleen: ook zonder (christelijk) geloof kunnen mensen enorm goed en bevlogen zijn! In dit kader hoor je dan ook wel eens mensen zeggen dat ze God en de kerk niet nodig hebben.

#### *Van U is de toekomst*

Ik ken ook de toekomst van de kerk niet. En ik zou best eens even een *sneak preview* willen hebben in hoe kerken eruit zien in ons land over pakweg 50 of 100 jaar. Maar ik ben er wel van overtuigd dat de kerk, welke vorm ze ook zal vinden, ook hier niet



zal verdwijnen. En dat is meer gebaseerd op 'dat andere niveau' dan op de aansporing tot goede daden.

En dan moet dat 'andere niveau' niet verstaan worden als een beter of hoger niveau, want als je het zo zegt komt het toch al snel in de sfeer van een menselijke prestatie. En het gaat niet om prestatie, maar om verlangen. Het verlangen om geraakt en gedragen te worden in ons leven, met alles wat ons daarin overkomt, en de ervaring dat dat ook gebeurt. Dat we niet aan onszelf zijn overgeleverd, dat er iemand is die bij ons is en ons helpt en liefheeft. Daar gaat kerk over. En daarom mogen we het jubileum van onze parochie vieren met vertrouwen in de toekomst. Gods toekomst.

Erna Peijnenburg

## **25 JULI 1949: OPRICHTING VAN ONZE PAROCHIE!**

*...een stukje geschiedenis uit het gedenkboek tgv het 50-jarig bestaan*

Op de gedenkwaardige avond van vrijdag 17 juni 1949 waren ongeveer 30 mensen bijeen in de consistoriekamer van de Lutherse kerk (waar de Alkmaarders op dat moment kerkten). Zij waren daar op uitnodiging van het comité Alkmaar om een gezamenlijk verzoek te doen uitgaan aan Mgr. Jacob van der Oord (bisschop van Haarlem van 1945–1967) om te komen tot de stichting van een Oud-Katholieke parochie in Alkmaar. In dit comité Alkmaar zaten naast pastoor van Zanten en pastoor van de Poll de deken van het bisdom Haarlem, Cornelis Franciscus Nieuwenhuyzen, als mede de twee leken leden die zozeer hadden geijverd voor het welzijn van de gelovigen in Alkmaar, Jakob Johannes van der Heijden (de vader van Thimo sr!) en Bertus Zwart.

De bijeenkomst stond onder leiding van pastoor van Zanten. Hij stond allereerst stil bij het belangrijke doel van deze avond: een verzoek tot stichting van een parochie te Alkmaar. Hij herinnerde de aanwezigen aan de tijd die zij hadden moeten doormaken gedurende de oorlogsjaren. Hij trok een vergelijking tussen de

gebeurtenissen in deze zware tijd en de geschiedenis van Jozef, die door zijn broers, die hem kwaad wilden doen, naar Egypte werd verkocht, maar die hen later juist daardoor kon helpen in tijd van hongersnood (...)

Zoals gezegd streefden de Oud-Katholieken in Alkmaar naar zelfstandigheid. Men wilde niet alleen een eigen kerkelijke behuizing, onafhankelijk van de Lutherse kerk, maar ook een eigen parochie, zodat men niet steeds een beroep zou hoeven te doen op mensen uit Egmond. Zo gebeurde het dat het comité op deze avond aan de Alkmaarse Oud-Katholieken voorstelde om de twee leken leden van het comité aan de bisschop voor te dragen voor een benoeming tot kerkmeester. De aanwezige gelovigen wijzigden ter vergadering echter het voorstel in die zin dat zij een persoon uit hun midden als kandidaat toevoegden aan de andere twee. Deze derde kandidaat was de heer Engel N. de Vrij. Als argument voerden de aanwezigen het feit aan dat hij, in



tegenstelling tot de twee andere kandidaten, in Alkmaar woonde. Van der Heijden woonde aan de Westdijk buiten Alkmaar en Bertus Zwart in Egmond. De Alkmaarders waren van mening dat er in elk geval één kerkmeester van de toekomstige parochie Alkmaar in de plaats zelf diende te wonen. Het gewijzigde voorstel en het verzoekschrift gingen samen met een lijst met 65 handtekeningen naar de bisschop in Haarlem. De kandidaatstelling van een

Alkmaarder was een duidelijk bewijs van het gegroeide zelfbewustzijn van de Oud-Katholieke gelovigen in Alkmaar. De bisschop op zijn beurt voer verder op diezelfde koers. Het voorstel drie kerkmeesters te benoemen wees hij af “omdat dit indruist tegen de reglementen”; verder stelde hij “dat er niet iemand tot kerkmeester benoemd kon worden die tot een andere gemeente behoort”. Van der Heijden en de Vrij zouden een aanstelling tot kerkmeester krijgen maar Bertus Zwart niet, omdat hij na de oorlog was teruggegaan naar zijn woonplaats Egmond en formeel deel uitmaakte van de parochie daar. Voor Bertus Zwart die zich zeer had ingespannen voor de stichting van de parochie Alkmaar was dit een grote teleurstelling.

Het belangrijkste echter was dat de bisschop wel in ging op de wens tot een eigen parochie te komen. Bij akte van 25 juli 1949 verleende hij machtiging tot de stichting van een parochie te Alkmaar. Dit positieve antwoord liet hij volgen door het gebed “tot den altoeden God dat hij de nieuw gevormde parochie moge behoeden, besturen en bewaren en dat zij als nieuwe loot aan de boom onzer kerk rijken vruchten moge dragen...” De parochie werd gesteld onder het patronaat van de heilige Laurentius. De bisschop ging met dit besluit voorbij aan de wens van de gelovigen te Alkmaar, die te kennen hadden gegeven dat zij de voorkeur gaven aan de heilige Adelbertus, omdat zij liever wilden dat hun parochie de naam zou dragen van een vaderlandse heilige dan van een die verbonden was met Rome. Zo vlak na de oorlog kan men zich deze liefde voor het vaderland goed indenken, maar de voorkeur voor de heilige Adelbertus was vooral ingegeven door de band die de meeste van de aanwezigen hadden met Egmond: zij kozen voor een heilige die rond het jaar 700 het evangelie had verkondigd in het gebied van de Egmondse. De bisschop voerde voor zijn besluit als argument aan dat de eerste kerk van Alkmaar ook gewijd was aan de heilige Laurentius, zodat de geschiedenis van de stad de nieuwe parochie deze naam

aanreikte. Ondertussen had Bertus Zwart zich er bij de secretaris van de bisschoppen, de hr. H.J.W Verheij, over beklaagd dat hij geen kerkmeester mocht worden. En met enig succes. Men liet hem uiteindelijk 'assistent van het kerkbestuur' worden. Zodoende staat zijn handtekening naast die van Jakob van der Heijden en Engel de Vrij op de stichtingsacte van onze parochie. Gerechtigheid! Die stichtingsacte kunt u trouwens in de kerk zien hangen.

(Op de foto: Bertus Zwart, 1905 – 1969, op zijn 57<sup>e</sup> verjaardag)

### **ALKMAAR PRIDE: REGENBOOGVIERING OP 2<sup>e</sup> PINKSTERDAG**

*Victory of Love!* Dat is het thema van de Alkmaar Pride die gehouden zal worden van 18-26 mei, en valt dus samen met het feest van Pinksteren!

In vuur in vlam staan voor iets, of – nog mooier – voor iemand, is het mooiste dat een mens kan overkomen. Tenminste, als de liefde wordt beantwoord. Als de liefde er mag zijn. In vuur en vlam zijn mensen op hun mooist en op hun kwetsbaarst. Dat gaat altijd samen. En daarom is het gaaf om tijdens de Pride ook een kerkdienst te hebben. Want als er Eén is die ons kent en liefheeft zoals we zijn dan is het de Eeuwige wel. En als er iemand is die te maken heeft met liefde dan is het ook de God die Liefde is.



Dus wees meer dan welkom in de oecumenische dienst op maandag 20 mei in onze kerk waarin we vieren, zingen én ruimte laten voor stilte. Aanvang 19.00 uur.



## ALKMAAR PRIDE: HEILIG BOOTJE

Op zaterdag 25 mei zal er wederom een **Heilig Bootje** meevaren met de botenparade van de Pride. Aan boord zullen mensen zitten van diverse kerken, die ervan willen getuigen dat in veel kerken mensen van allerlei geaardheid en gender niet alleen welkom zijn,



maar ook al lang deel uitmaken van de plaatselijke gemeenschap. Dit jaar zullen in elk geval mensen van de Laatdiensten, de Doopsgezinde Gemeente en onze parochie meevaren, terwijl het bootje op (ook financiële) steun van meerdere kerken mag rekenen (de PKN, de Evangelische

Broedergemeente, het Leger des Heils, het Apostolisch Genootschap). De boot waarmee wij mogen varen is een elektrische koolschuit, die gratis ter beschikking is gesteld door Museum de Broekerveiling uit Broek op Langedijk!

## OECUMENISCHE DIENST OP 26 MEI

### Bij het kampvuur

Bij een kampvuur kunnen de mooiste verhalen boven komen. Verhalen die ergens over gáán, over hoe je in het leven staat, over wat je raakt en gaande houdt, over wat je hebt meegemaakt en hoe dat je heeft gevormd.

Bij een kampvuur  
kun je ontroerd, bemoedigd en bezield raken  
door elkaars verhalen  
en groeit verbondenheid en vriendschap.



De oecumenische dienst van 26 mei is als een kampvuur, waar we verhalen delen die gaan over het vuur dat in ons brandt en dat ons ten diepste maakt tot broers en zussen in Christus, aangevuurd door zijn Geest.

We zullen luisteren, vertellen, delen en zingen, zo verschillend als we zijn. We hopen dat velen zullen aanschuiven om mee te doen!

Wanneer: zondag 26 mei, aanvang 10.30 uur  
Waar: Apostolisch Genootschap, Picassolaan 20 in Alkmaar  
Voorgangers: Jan Zwart en Hans Schipper (Apostolisch Genootschap), Kees Olie (PKN) en Erna Peijnenburg.  
In onze kerk is deze zondag geen dienst.

### **VREDESOVERLEG IN ALKMAAR**

Kort na de uitbarsting van geweld in Israël en de Palestijnse gebieden in oktober 2023 kwam op het stadhuis in Alkmaar een groep mensen samen. Ze waren bij elkaar geroepen door burgemeester Anja Schouten. Het zijn mensen van verschillende Alkmaarse moskeeën, kerken en de synagoge en mensen van Alkmaarse vredesorganisaties.

Na de eerste ontmoeting volgden er meer. Gesprekken vanuit ieders eigen achtergrond, en ieder vanuit de eigen pijn. Het waren geen makkelijke, maar wel belangrijke gesprekken. Want we zagen naast verschillen ook overeenkomsten, met name een gedeeld gevoel van machteloosheid en diep medeleven met alle slachtoffers. En we zien hoe belangrijk het is om elkaar vast te houden. Zodat we ons niet hier uit elkaar laten spelen door wat er daar gebeurt.



We zijn vaker bij elkaar gekomen omdat we willen dat iedereen in Alkmaar zich veilig kan voelen en kan zijn wie die is. We willen voorkomen dat de haat en het geweld van daar hun weg vinden naar hier. De groep voelt zich verantwoordelijk om een goed voorbeeld te zijn van hoe het kan. Een concreet resultaat is het aanbod aan middelbare scholen om met hun leerlingen te komen kijken hoe het is in een moskee, in een synagoge en in een kerk. En daarom komen op donderdag 4 juli een paar groepen 2<sup>e</sup> klassers van het Willem Blaeu college naar onze kerk, waar ze zullen worden ontvangen door Erna Peijnenburg en Mei Lodder. Deze jongeren bezoeken diezelfde dag ook een moskee en de Alkmaarse synagoge.

## OVERZICHT VAN DIENSTEN EN LEZINGEN

<u>datum</u>	<u>soort dienst</u>	<u>lezingen</u>	<u>voorganger / lezer</u>
19-05	Pinksteren L 282	Genesis 11:1-9 Handelingen 2:1-11 Johannes 14:8-17	V. Schulze  pastoor E.Peijnenburg
20-05* 19.00 uur Roze Dienst in het kader van Alkmaar Pride.			
26-05	10.30 uur <b>Oecumenische dienst bij het Apostolisch Genootschap</b> Picassolaan 20, Alkmaar. Voorgangers: Pastoor E. Peijnenburg, Jan Zwart, Hans Schipper en Kees Olie. <b>In onze kerk is er geen dienst.</b>		
02-06	<u>2<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (4)</u> L 291	Zondag van het aren plukken op de sabbat Deut. 26:5-11 2 Korinthiërs 4:5-12 Marcus 2: 23-28	A. Peijnenburg  pastoor E.Peijnenburg
09-06	<u>3<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (5)</u> L 296	Zondag van goed en kwaad Genesis 3: 1-15 2 Korinthiërs 4:13-18 Marcus 3:20-35	M. Lodder  mgr. D.J. Schoon
16-06	<u>4<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (6)</u> L 299	Zondag van het mosterdzaad Ezechiël 17:22-24 2 Korinthiërs 5:1-10 Marcus 4:26-34	W. Ramler  priester G. Verheij
23-06	<u>5<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (7)</u> L 301	Zondag van de storm op het meer <b>Dienst van Schrift en Gebed</b> Job 38:1-18 2 Korinthiërs 5:14-21 Marcus 4:35-41	  lector M. Lodder
30-06	<u>6<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (8)</u> L 303	Zondag van het dochtertje van Jairus Spreuken 3:1-8 2 Korinthiërs 8:9-15 Marcus 5:22-43	N. van Tartwijk  pastoor E.Peijnenburg
07-07	<u>7<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (9)</u> L 305	Zondag van de kracht in de zwakheid Ezechiël 2:1-7 2 Korinthiërs 12:1-10 Marcus 6:1-6	A. Peijnenburg  priester G. Verheij

- 14-07 8<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (10) Zondag van de zending van de twaalf  
 L 307 Amos 7:7-15 V. Schulze  
 Efeziërs 1:1-14  
 Marcus 6:6b-13 pastoor E.Peijnenburg
- 21-07 9<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (11) Zondag van de spijziging der vijfduizend  
 L 310 Jeremia 23:1-6 W. Ramler  
 Efeziërs 2:11-22  
 Marcus 6:30-44
- 28-07 10<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (12) Zondag van het gaan over het water  
 L 312 Jesaja 63:7-14 M. Lodder  
 Efeziërs 3:14-21  
 Marcus 6:45-52 pastoor E.Peijnenburg
- 04-08 11<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (13) Zondag van het brood uit de hemel  
 L 314 Exodus 16:2-15 N. van Tartwijk  
 Efeziërs 4:17-25  
 Johannes 6: 24-35
- 11-08 H. Laurentius Wijsheid 10:10-14 A. Peijnenburg  
 Zie bijbel 1 Petrus 4:12-19  
 Johannes 15:18-21 pastoor E.Peijnenburg
- 18-08 Ontslapen van de H. Maagd Maria  
 L 533 Jezus Sirach 24:7-8, 10-15 V. Schulze  
 1 Kor. 15:20-26  
 Lucas 1:46-55 priester S. vd Helm
- 25-08 14<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (16) Zondag van de trouw  
 L 320 Jozua 24:1,2 en 14-25 M. Lodder  
 Efeziërs 6:1-9  
 Johannes 6:60-69 pastoor E.Peijnenburg
- 01-09 Viering kerkwijding en 75 jaar parochie Alkmaar  
 L 557 Genesis 28:10-18 W. Ramler  
 Openbaring 21:2-5  
 Lucas 19:1-10 mgr. D.J. Schoon  
 pastoor E.Peijnenburg



- Alle diensten beginnen om 10.00 uur. Indien dit niet zo is dan staat de tijd van aanvang speciaal vermeld in bovenstaand overzicht.
- **Staat de voorganger niet vermeld? Op de website, <https://alkmaar.oudkatholiek.nl> staan onder het kopje 'agenda' de meest actuele vieringen met voorgangers.**
- Let op: de diensten waar (\*) bij staat zijn niet op een zondag!
- Wie verhinderd is op één van de bovenstaande data, zorgt zelf voor een vervanger en geeft dit door aan de koster!



Tekening: Nell Hofman

### **MISDIENAARSROOSTER (tot en met september 2024)**

<u>Naam</u>	<u>datum</u>
Eric Overtoom	09-06, 07-07, 21-07, 01-09
Maurits Pico	19-05, 30-06, 28-07, 18-08, 08-09
Koen Zoon	02-06, 16-06, 14-07, 04-08, 11-08, 25-08, 15-09

\* zijn diensten, die op een andere dag of tijdstip beginnen dan op zondag om 10.00 uur.

***Wie verhinderd is op één van de bovenstaande data, zorgt zelf voor een vervanger en geeft dit door aan de koster!***

**ROOSTER**

<b>Datum</b>	<b>Koster</b>	<b>Koffie</b>
19 mei	V. Schulze	K. Zoon
26 mei	<b>Kerk gesloten</b>	
2 juni	K. Zoon	N. Hofman
9 juni	E. Overtoom	E. Overtoom
16 juni	K. Zoon	W. Ramler
23 juni	W. Ramler	W. Ramler
30 juni	V. Schulze	A. Hoetjes
7 juli	E. Overtoom	E. Overtoom
14 juli	K. Zoon	N. Hofman
21 juli	W. Ramler	E. Overtoom
28 juli	V. Schulze	K. Zoon
4 augustus	W. Ramler	W. Ramler
11 augustus	K. Zoon	N. Hofman
18 augustus	V. Schulze	W. Ramler
25 augustus	K. Zoon	A. Hoetjes
1 september	E. Overtoom	E. Overtoom

**Bij verhindering graag zelf zorgen voor een vervanger/ster en s.v.p. doorgeven aan Willy Ramler-Wijker**

***DE REDACTIE WENST ALLE LEZERS VAN DIT PAROCHIEBLAD EEN HELE FIJNE, ONBEZORGDE ZOMER TOE!***



## PAROCHIE 75 JAAR!

Hoera, het jubileumjaar is begonnen! De theatervoorstelling Job is al geweest (zie elders in dit blad) maar er komen nog genoeg activiteiten aan.



**Zondag 2 juni** om 14.00 uur:  
**koffieconcert** voor senioren (en andere belangstellenden 😊).

Het concert wordt gegeven door een pianoduo, zij stellen zichzelf even voor:

*Wij zijn Beatrijs Vermeulen Windsant en Els van den Boorn. We zaten op dezelfde middelbare school, kennen elkaar ruim 60 jaar en zijn allebei goede amateur pianisten. Sinds vele jaren maken we samen muziek, met 4 handen op 1 of 2 piano's. Een paar jaar geleden werd een goede vriendin opgenomen in een verzorgingshuis en hebben we voor haar en haar medebewoners en verzorgers een concertje gespeeld in de gemeenschappelijke ruimte. Het was een wederzijds inspirerende gebeurtenis en sindsdien hebben we in verschillende huizen gespeeld. We noemen onszelf 'Pianoduo Ergens Anders' omdat we hebben ervaren dat muziek je in een andere wereld kan brengen. Ons optreden duurt ongeveer een uur. We spelen licht repertoire van klassieke componisten o.a. Dvorák, Grieg, Moskowski, Fauré en Schubert. Voor dit concert zijn met name de senioren van onze parochie uitgenodigd. Wie aanwezig wil zijn wordt gevraagd dit aan te melden bij Mei Lodder, kblid2@alkmaar.okkn.nl*

Heef u vervoer nodig? Als u het doorgeeft gaan wij het proberen te regelen.

Gaat u ook naar de kerkdienst 's morgens? Dan kunt u mee lunchen. We verzorgen de lunch voor de mensen die dit van te voren melden.

De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur, waarvan het concert een uurtje zal zijn. Er is dus genoeg tijd voor ontmoeting en heerlijke versnaperingen!



## **1 september: viering 75 jaar parochie Alkmaar in onze kerk**

De dienst begint om 10.00 uur en zal worden geleid door onze bisschop Dirk Jan Schoon. Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn met heerlijke zoete en hartige hapjes zodat we vermoeden dat u daarna niet of nauwelijks meer zult hoeven te lunchen.

En als u bij het plaatsen van uw auto er rekening mee kunt houden dat het na 12.00 uur niet mogelijk is in de Nassaulaan, kunnen we fijn wat doorfeesten tot een uur of 13.00!



## **14 september:**

**Open Monumentendag** in het teken van de geschiedenis van onze parochie.

De film van de bouw van ons huidige kerkgebouw zal doorlopend worden getoond. Aan de muren zullen de verhalen prijken die parochianen naar aanleiding van foto's hebben opgeschreven over bijzondere momenten in onze parochie-

geschiedenis. Als u hieraan nog een bijdrage wilt leveren kan dat nog steeds.

## **5 oktober: een ouderwetse Buurtrommelmarkt** in onze kerk! Van

11.00-16.00 uur (opbouw vanaf 10.00 uur) Ieder die wil mag een kraam huren om de (eigen!) spullen te verkopen. Voor eigen parochianen is het nu reeds mogelijk een kraam te bestellen! Voor 5 euro heeft u al een tafel waar u van alles mag verkopen. Tafel reserveren kan via mail naar Willy Ramler, [thjramler@quicknet.nl](mailto:thjramler@quicknet.nl)



### **Medewerkers welkom!**

Bij alle activiteiten kunnen we nog wel medewerkers gebruiken. Denk aan mensen die parochianen willen ophalen en weer naar huis brengen op 2 juni, vrijwilligers die mensen willen ontvangen op 14 september, mensen die willen helpen bij de catering op 1 september of 5 oktober. Als u wilt meewerken wordt een berichtje naar één van de leden van de jubileumcommissie zeer op prijs gesteld!

De jubileumcommissie bestaat uit: Mei Lodder, Annelies Hoetjes, Sylvia Dekker, Willy Ramler en Erna Peijnenburg.

### **JOB: EEN BELEVENIS**

Zondag 14 april, rond tien voor drie. De ruimte rond het altaar van onze kerk is ingericht als een kroeg, compleet met bar, piano en tafeltjes met borrelende mensen. Langzaam loop de kerk vol met bezoekers én acteurs. De laatsten zoeken een plaatsje in het café, dat zodoende ongeveer gelijk vol stroomt met de kerk. Want gezellig vol, dat is het. Alle stoelen zijn bezet.

In al die gezelligheid zit één man alleen. Hij ziet er netjes uit. Op het eerste gezicht heeft hij alles voor elkaar. Maar dan treft het noodlot hem, op meerdere manieren. Bezit, zijn gezondheid, zijn kinderen – er blijft hem niet veel bespaart. Hem alleen? Nee, Job heeft ook een vrouw. In het Bijbelboek wordt ze maar in één zin genoemd maar in het theaterstuk klinkt haar jammerklacht hartverscheurend en ook haar protest tegen het feit dat zij geen aandacht krijgt. Is er dan misschien een lied over haar in het theaterstuk? Vragend kijkt de vrouw van Job naar de pianist en dirigente. Maar nee. Het blijft stil. De ernst van het verhaal wordt met humor gebracht!

Ook God komt aan het woord, gespeeld door een vrouw. “Waarom geven de mensen mij toch altijd de schuld als er narigheid gebeurt?” vraagt God. “Altijd heb ik het dan gedaan!” Kortom, de theatervoorstelling Job, gespeeld door een bevlogen

groep mensen uit de Allemanskerk van Oudkarspel, is een belevenis die aan het denken zet. Onder de bezoekers van de voorstelling waren veel mensen van buiten de parochie, en velen bleven na afloop nog lang napraten onder het genot van een drankje.

en onder het genot van een drankje.



Job



en zijn vrouw...

## **DE TOEKOMST VAN ONS PAROCHIEBLAD**

Ons parochieblad De Binding bestaat al net zo lang als de parochie! Op dit moment leest u namelijk in jaargang 75. Vroeger werd het blad met ouderwets knip- en plakwerk in elkaar gezet. Een hele klus, en hoewel de computer veel makkelijker heeft gemaakt is het nog steeds een klus.

Willy Ramler, Piet Verdam en Johan en Thea Dekker zijn de mensen in onze parochie die zich hier al vele jaren voor inzetten. De redactie, het laten drukken, het voorzien van adressen en bezorgen: er zijn taken waarin meer tijd gaat zitten dan u denkt. En u voelt hem al aankomen: nu deze mensen hebben aangegeven ermee te willen gaan stoppen werpt dat de vraag op naar de toekomst van ons parochieblad, dat tegenwoordig zowel op papier als in digitale vorm verschijnt.

Uw kerkbestuur houdt zich al geruime tijd bezig met deze vraag en ziet in principe diverse opties:

- proberen nieuwe mensen te vinden om de huidige Binding voort te zetten
- stoppen met de Binding en kiezen voor een soort digitale nieuwsbrief
- een parochieblad maken samen met omliggende parochies (Enkhuizen, Den Helder, wellicht Egmond?) .

Op de afgelopen gemeentevergadering kwam deze vraag al aan de orde. Maar ook van wie daar niet was zou het kerkbestuur graag uw visie willen weten. U zou ons enorm helpen als u ons een reactie zou kunnen geven op de volgende vragen:

- wat gaat u echt missen als De Binding niet meer verschijnt?
- welke denkrichting zouden we volgens u het beste kunnen kiezen?

Alle bestuursleden staan zeer graag open voor uw inzichten!

## **UIT DE ALKMAARSE RAAD VAN KERKEN**

### **Verslag vergadering 20 maart**

De Alkmaarse Raad van Kerken kwam op 20 maart 2024 weer bij elkaar. Eind 2023 vroeg de kerkenraad van de NGK Alkmaar-Kapelkerk om toelating tot de ARK. Nadat aan alle statutaire verplichtingen, die gekoppeld zijn aan een toelatingsverzoek, was voldaan, kon de ARK tijdens deze vergadering het formele toelatingsbesluit nemen. Wij waren blij de vertegenwoordiger van de Kapelkerk te kunnen verwelkomen.

De penningmeester gaf een toelichting bij de jaarrekening 2023. Het financieel integreren van de Volkskerstzang en de Laatdiensten in de ARK bracht veel werk met zich mee maar heeft een voor iedereen overzichtelijke en inzichtelijke situatie opgeleverd. De kascontrolecommissie heeft de controle uitgevoerd en alles in orde bevonden. De ARK heeft de jaarrekening vastgesteld en de penningmeester décharge verleend over het gevoerde beleid.

De aanmelding van de Kapelkerk vormde de aanleiding om het huishoudelijk reglement van de ARK onder de loep te nemen. Dit

reglement bleek niet actueel en aan herziening toe te zijn. De vergadering ging akkoord met de voorgestelde aanpassingen.

Het besluit om de waarde van de bonnen van de paasactie 2024 te verhogen betekende dat er aanzienlijk meer geld nodig was dan in voorgaande jaren. Dit besluit was genomen in het vertrouwen dat het financieel goed zou komen (zie hieronder).

Bij het vaste agendapunt 'Rondje kerken' informeerden de ARK-leden elkaar over hun activiteiten en werden zorgen gedeeld. Het is goed om dit elke keer opnieuw te doen.

### Paasactie 2024

Wanneer wij de paasactie organiseren is het altijd weer spannend of de financiën die daarvoor nodig zijn ook binnenkomen. Dit jaar gold dat zeker omdat wij vanwege de inflatie de waarde van de bonnen verhoogden

We zijn gestart in het vertrouwen dat het wel zou lukken. We werden in dat vertrouwen niet beschaamd! We hebben op bijna 400 adressen (en dat betreft dan 410 volwassenen en 194 kinderen) een paasgroet met waardebonnen kunnen bezorgen. De reacties waren hartverwarmend. Onze hartelijke dank gaat uit naar allen die aan deze actie hebben bijgedragen. Niet alleen maakte u de actie mede mogelijk, ook voelden wij ons er bij de organisatie door gedragen.

Namens het paasactieteam van de ARK,  
Ria de Rijke



## EEN OK STEIGER BIEDT DE OPLOSSING

U kunt bij de Oud-Katholieke parochie van Alkmaar een aluminium steiger van maximaal 8 meter werkhoogte huren. Inclusief 4 wielen voor de poten, werkplateaus, schoren voor aan de buitenzijde en een schrikhek voor op 6,2 meter hoogte.

De steiger kunt u voor een bepaalde periode huren. De kosten zijn € 10,00 per dag met een minimum van 7 dagen. Leden van de Oud-Katholieke kerk ontvangen per week huur € 5,00 korting.

Voor een periode langer dan een maand kan een aparte prijs worden afgesproken. U kunt kiezen uit de volgende steigermaten:

### Steiger breed:

Platform hoogte 6,2 meter

Werkhoogte 8 meter

Grondmaat 135 x 200 cm

3 werkplateaus

### Steiger smal:

Platform hoogte 6,2 meter

Werkhoogte 8 meter

Grondmaat 75 x 25cm

2 werkplateaus

### Stuk of beschadigd?

Ongetwijfeld gaat u zorgvuldig met de spullen om echter vragen wij wel een waarborg voor de verhuurperiode. Deze bedraagt € 200,00. Wanneer de steiger zonder beschadigingen en schoon wordt geretourneerd ontvangt u de borg weer terug.

### Haal- of brengservice

Is het halen of brengen voor u lastig. Wij zijn bereid de steiger tegen een vergoeding bij u te brengen of te halen.

Straal vanaf 1815 GJ tot 10km per rit € 7,50

Straal vanaf 1815 GJ tot 20km per rit € 10,00

Straal vanaf 1815 GJ tot 30km per rit € 12,50

Verder dan 30 km wordt niet bezorgd en adviseren wij u om bij u in de buurt een andere steiger te huren.

### Contact

Mail voor beschikbaarheid met de heer Groot,  
ardgroot72@gmail.com



20 mei	Regenboogviering, 19.00 uur, kerkgebouw
25 mei	Botenparade Alkmaar Pride met o.a. het Heilig Bootje
26 mei	Oecumenische dienst bij Apostolisch Genootschap Alkmaar, 10.30 uur
2 juni	Koffieconcert i.k.v. 75 jaar parochie Alkmaar door Pianoduo Ergens Anders, 14.00 uur, kerkgebouw
4 juli	Erna en Mei ontvangen 2 <sup>e</sup> klassers van het Willem Blaeu college in onze kerk
1 september	Viering 75 jaar parochie Alkmaar, 10.00 -13.00 uur, kerkgebouw
14 september	Open Monumentendag i.k.v. 75 jaar parochie Alkmaar, kerkgebouw

***EEN KAARS KAN DUIZENDEN ANDERE KAARSEN AANSTEEKEN  
ZONDER HAAR EIGEN LEVENSDUUR TE VERKORTEN.***



### **KOPIJSLUITING**

Kopij voor de nieuwe Binding (september, oktober 2024) dient uiterlijk zondag 4 augustus 2024 te zijn ingeleverd bij de eindredactie. De nieuwe Binding komt dan zondag 18 augustus uit.