

<< B I N D I N G >>



**MEDEDELINGENBLAD  
VOOR DE  
OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE  
VAN DE H. LAURENTIUS  
TE ALKMAAR**

april, mei 2024  
Jaargang 75

## oud-katholieke parochie van de heilige laurentius te alkmaar

<b><u>kerkgebouw</u></b>	Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar
<b><u>kosterij</u></b>	groep o.l.v. dhr. K.J. Zoon
<b><u>gebouwenbeheerder</u></b>	hr. A.C.N. Groot, ardgroot72@gmail.com
<b><u>pastoor</u></b>	mw. E.W.M. Peijnenburg, 06-22131765, erna.peijnenburg@okkn.nl
<b><u>kerkbestuur</u></b>	<b>voorzitter</b> mw. E.W.M. Peijnenburg, <b>secretaris</b> , hr. M.J. Pico <b>penningmeester</b> mw. P.J. Hofman-Janssen, penningmeester@alkmaar.okkn.nl hr. A.C.N. Groot mx. M.S.E. Lodder
<b><u>rekeningnummers</u></b>	
<b>Parochie</b>	NL26 ABNA 0589218735 t.n.v. Oud-Katholieke parochie Alkmaar
<b>Laurentiusrekening</b>	NL54 ABNA 0441949630 t.n.v Oud Kath.St.Laurens
<b><u>parochiecontactpersoon</u></b>	mw. W.J. Verdam-Stolk, willyverdam@quicknet.nl
<b><u>parochieblad Binding</u></b>	mw. W.P. Ramler-Wijker, thjramler@quicknet.nl
<b><u>website</u></b>	<a href="https://alkmaar.oudkatholiek.nl">https://alkmaar.oudkatholiek.nl</a> <a href="http://www.oudkatholiek.nl">www.oudkatholiek.nl</a>



## WAT IS DAT VOOR EEN REDDER

### *Van Kerst naar Pasen*

Een slordige drie maanden na het feest van kerstmis begint in onze kerken de Goede Week, de opgang naar dat andere grote feest (dat in feite het grootste feest is): Pasen. Het is interessant om die beide feesten met elkaar te vergelijken. Met Kerstmis draait het om de geboorte van een kind, om de komst van de Messias in ons bestaan. Kerststallen verbeelden het en hun glorieuze middelpunt is het kind in de kribbe. “Heden is in de stad van David jullie redder geboren” zong de engel tegen de herders.

Pasen daarentegen valt helemaal niet goed te verbeelden. Hier staat een graf in het middelpunt, en dan eigenlijk nog niet eens het graf zelf, maar de leegte erin. “Hij die jullie zoeken is hier niet”, zeggen de mannen in stralende gewaden bij het graf. “Waarom zoeken jullie de levende bij de doden?”

### *Wat is dat voor een redder?*

Als je een lijn zou trekken van Kerstmis naar Pasen dan is dat een lijn van zien naar niet zien. Van de herders die zeiden “laat ons gaan zien wat daar gebeurd is” naar het “hij is daar niet” dat de vrouwen die het graf hadden bezocht vertelden tegen de andere leerlingen van Jezus.

Vanaf het begin van Jezus leven was er de belofte dat Hij een redder zou zijn. Maar gedurende zijn hele leven bleef de vraag: maar hoe dan? Wat voor redder is dat dan? Waar mogen we op hopen? Die vraag wordt onderweg met Hem alleen maar dringender, het antwoord alleen maar raadselachtiger. Het wordt steeds minder wat mensen ervan verwacht hadden.

### *Hij bracht veel goeds*

Zeker, Hij heeft oog voor mensen. Zijn hart gaat uit naar wie de minste kansen heeft en voor wie niet in tel is. Melaatsen, tollenaars, zondaars, ze kunnen allemaal rekenen op zijn aandacht, en de manier waarop Hij met hen omgaat en hen raakt verandert hun bestaan. Hij geneest zieken en drijft duivels uit. Hij vertelt

intrigerende verhalen over God en spreekt over God als Zijn en onze Vader. Hij leert zijn leerlingen bidden op die manier. Het aantal mensen dat naar Hem wil luisteren groeit en groeit.

*Wij hadden zo gehoopt . . .*

Maar op het moment dat velen gaan denken dat Jezus degene is ‘die Israël gaat bevrijden’<sup>1</sup> slaat Hij de weg naar Jeruzalem in – de weg die zal voeren naar zijn lijden en dood. “Het is volbracht” zal Hij uiteindelijk uitroepen. Maar voor zijn volgelingen is niks volbracht. Zij blijven vol angst en in de war achter en hebben aanvankelijk geen idee wat ze nou zijn opgeschoten met het leven van deze Redder. Want net als Jezus loopt op dat moment ook hun leven gevaar. En in de politieke situatie van het land is geen verandering gekomen: de Romeinse onderdrukker is er nog steeds. En de geestelijken die in het religieuze leven de dienst uitmaken en waarmee Jezus zo vaak heeft gediscussieerd zitten nog steeds op hun positie. Sterker nog: een aantal van hen had met succes aangestuurd op zijn arrestatie en dood.

*Een antwoord vanuit wat niet te zien is*

Het heeft tijd nodig voordat de vrienden en vriendinnen van Jezus de vraag welke redding Hij brengt op een nieuwe manier kunnen beantwoorden. Het is een antwoord dat begint met een negatief: de volgelingen van Jezus zien eerder Wie Jezus niet is dan Wie Hij wel is. Hij is niet dood, dat is de ontdekking van Pasen, en zelfs die ontdekking zorgt om te beginnen eerder voor angst dan voor vertrouwen. Hij is ook niet Degene die problemen van ons wegneemt of voor ons oplost. In elk geval niet buiten mensen om.



<sup>1</sup> Uit het verhaal van de Emmausgangers, Lucas 24:21

*“Ik ben met jullie, voor altijd”*

Maar door dat negatief van wat Jezus niet is groeit langzaam een positief beeld. Zijn leven op aarde mag dan volbracht zijn, dat betekent niet dat Hij weer van de aardbodem verdwenen is. “Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld”<sup>2</sup> zegt Jezus tegen zijn volgelingen als Hij na zijn verrijzenis aan hen verschijnt. De vrienden en vriendinnen van Jezus hebben tijd nodig, maar ze zullen een nieuwe manier vinden waarin Jezus bij hen zal zijn. Een manier waarin zij ook zelf veel actiever zullen doen zoals Hij toen Hij nog bij hen was. Zijn levenswandel wordt die van hen. Zij raken bezielde van Zijn vertrouwen op God. En dan gaan ze door met waar Hij mee was begonnen en ontdekken dat precies daar redding in zit: voor de mensen die zij op hun beurt bemoedigen en genezen en ook voor hen zelf. Hun geloof is een krachtig wapen tegen de angst.

*Zie, Ik maak alle dingen nieuw*

En zo mogen ook wij groeien in het geloof van Pasen. In een wereld waarin de dood maar al te vaak tastbaar en zichtbaar is, geloven in het leven dat zal overwinnen. In een wereld waarin veel angst is, niet overgeleverd te zijn aan die angst maar gesterkt worden door het woord van de Heer: “wees niet bang. Ik ben met je.”

Het geloof van Pasen neemt de dood niet weg uit ons midden en lost het zinloze lijden van zovelen niet voor ons op. Het redt ons niet door alle zorgen, angst en verdriet van ons weg te nemen. Maar het maakt ons te midden van dat alles wel tot gezanten van leven en liefde. En dan blijkt dat waar alleen nog maar dood en hopeloosheid wordt verwacht, dat niet zo te zijn. Dat is Pasen. Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Erna Peijnenburg




---

<sup>2</sup> Matteüs 28:20

## IN MEMORIAM DE HEER COR VERKERK



Wat kan het leven toch wonderlijke wendingen nemen: de ene dag drink je nog koffie met iemand en de volgende dag blaast die persoon zijn laatste adem uit. Het gaat hier om de heer Cor Verkerk, die op donderdag 1 februari 2024 op 87-jarige leeftijd in Westerhout is overleden. Het is nog een beetje onwerkelijk dat iemand die zolang deel uitmaakte van onze parochie er opeens niet meer is. In 1986, toen ikzelf lid van de Alkmaarse parochie werd, was hij al een vaste

bezoeker op zondag en zat hij op een vaste plek in de kerk in de Emmastraat. Later in de Nassaulaan zat hij vanaf de entree gezien links vooraan.

Er was na zijn pensionering een periode dat hij als oblaat in de abdij van Egmond diende. Als het mogelijk was geweest, zou hij echter het liefst zijn ingetreden als monnik. Hij leefde ook thuis volgens de regels van Benedictus en als ik hem namens SWOKA bezocht dan lagen het getijdenboek en een psalmenbundel altijd op tafel. Als oblaat was hij vaak op zondag in de abdij, maar als hij vrij was, dan kwam hij altijd naar onze dienst. Sinds een aantal jaren had hij een vorm van epilepsie, waardoor hij het liefst links achter in de kerk ging zitten. Hij liep ondertussen zo wankel dat we af en toe ons hart vasthielden als hij naar voren liep om de communie te ontvangen. Een jaar of vier geleden moest hij een keer voor controle naar de specialist (waar hij op de fiets naar toe ging!) en was vervolgens enkele dagen niet bereikbaar op zijn huisadres. Het was wel even zoeken waar de heer Verkerk was gebleven, maar hij bleek te zijn opgenomen in het ziekenhuis en zou daarna niet meer naar zijn woning in het Hoefplan terugkeren. Daar had hij het erg moeilijk mee. Na een opname bij Magenta in Oudorp (waar hij heen was gebracht, terwijl de verpleging aangaf

dat hij in Westerhout was opgenomen - weer een zoekactie) en enige maanden later in de Nieuwpoort, verbleef hij het laatste jaar in Westerhout. Zijn wereld werd een stuk kleiner en hij verloor regelmatig het contact met de werkelijkheid.

Tijdens verschillende bezoeken aan hem in de Nieuwpoort -op mooie zomerse dagen- wilde hij daar graag in de tuin zitten. Hij vond het heerlijk om dan een ijsje te eten of hij verorberde een meegebracht mergpijpje (zo'n gebakje met marsepein en chocolade).

Door verdere gezondheidsproblemen was het voor hem de laatste jaren niet meer mogelijk om zelfstandig naar de kerk te komen. Eénmaal is hij desondanks met de rollator op eigen houtje vanuit de Nieuwpoort naar de kerk komen lopen, maar moest vervolgens met de auto worden teruggebracht. Het toont wel aan hoeveel doorzettingsvermogen hij had (en ook hoe eigenwijs hij was). Gelukkig kon hij de laatste tijd wel met hulp van vrijwilligers regelmatig de dienst bijwonen. Daar was hij erg blij om en ik begreep van de verzorging van Westerhout dat de contacten vanuit onze parochie met hem zeer werden gewaardeerd.

Echt afscheid nemen was dus niet mogelijk. Zijn laatste woorden waren: "Dankjewel. Tot volgende week." Dan zou ik hem namelijk de nieuwe Binding brengen. Ook voor zijn familie was er geen mogelijkheid om afscheid te nemen. Gelukkig heeft hij wel de ziekenzalving ontvangen, hetgeen voor hem een zeer belangrijk sacrament was.

Een markant en vriendelijk man is heengegaan. Zijn uitvaart vond plaats op de enige zonnige dag in een verder regenachtige week en zijn wens om bij de abdij in Egmond te worden begraven kon worden vervuld. Bij elk bezoek aan de kaarsenmakerij van de abdij loop ik toch even naar zijn laatste rustplaats bij de overleden monniken en oblaten.

Dat hij daar moge rusten in vrede.



Verena Schulze

## VOOR DE KIDS: PALMPASENSTOKKEN MAKEN

Op de zaterdag vóór palmzondag gaan we met de kinderen Palmpasenstokken maken. De stokken worden versierd met crêpepapier, eitjes, snoepjes, slingers, nootjes en een echt paashaantje van brood. Leuk om thuis neer te zetten. Of iemand er blij mee maken!



Het Palmpasenstokken maken vindt plaats in onze kerk op zaterdag 23 maart van 14.00-15.30 uur. Deelname is gratis; een donatie aan onze parochie wordt zeer gewaardeerd maar is dus niet verplicht.

Voor de materialen en drinken voor de deelnemers wordt gezorgd. Vanwege de organisatie is opgave vooraf wel noodzakelijk. Doe dit uiterlijk 17 maart via mail naar [erna@okkn.nl](mailto:erna@okkn.nl)

## OLIEWIJDING

Zusters en broeders,

Op maandag in de Goede Week, dit jaar op 25 maart, vindt zoals gebruikelijk om 19.30 uur in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria aan de Kinderhuissingel te Haarlem de oliewijding of chrismamis plaats. In een plechtige viering van de heilige eucharistie wijdt de bisschop de oliën waarmee geloofsleerlingen worden gezalfd, zieken worden gesterkt, en dopelingen en priesters worden gewijd. Omdat het gebruik van de oliën belangrijke momenten in het leven in al onze parochies markeert, is ook de wijding een zaak die ons allen aangaat. Dat zie je weerspiegeld in het feit dat de lezingen en voorbeden telkens door een van de parochies worden





verzorgd. Zangers uit de verschillende parochies vormen samen het koor. En vertegenwoordigers van de parochies en de geestelijken laten hun meegebrachte oliedozen vullen. Zo geven we als bisdom gestalte aan ons gemeenschappelijke geloof in de God die ons voorgaat op de weg naar het nieuwe leven. Ik nodig u van harte uit om de dienst te komen meevieren!

Met vriendelijke groet,  
+ Dirk Jan, bisschop van Haarlem

### **VESPERS IN DE GOEDE WEEK**

Tijdens de Stille Week hebben de Open Hof en de Kapelkerk samen elke dag een vesper, 19.15 – 19.45 uur in de Open Hof, Honkpad 2, Alkmaar.

### **DAUWTRAPPEN OP HEMELVAARTSDAG**

Een oude traditie, die we sinds een paar jaar weer hebben opgepakt. Wie gaat er mee dauwtrappen? Een niet te lange wandeling door de rust van onze stad op de morgen van Hemelvaartsdag, dit jaar 9 mei. We vertrekken om 8.30 uur vanaf de kerk en zijn weer op tijd terug om nog even een kopje thee of koffie te drinken voor de dienst begint. Ieder is welkom, aanmelden is niet nodig. En dat alles onder het motto: Kom ga mee en geniet, en als het regent dan gaan we NIET.



## OVERZICHT VAN DIENSTEN EN LEZINGEN

<u>datum</u>	<u>soort dienst</u>	<u>lezingen</u>	<u>voorganger / lezer</u>
17-03	<u>Vijfde zondag van de veertigdagentijd</u> L 246	Jeremia 31:31-34 Hebreeën 5:1-10 Johannes 12: 20-33	N. van Tartwijk priester J. Albers
24-03	<u>Palmzondag</u> L248 <i>Palmwijding evangelie</i> <i>Mc.11:1-11</i> <i>begin van de Goede Week</i>	Jes.50:4-7 Fil.2:5-11 Marc. 14:1 – 15:47	M. Lodder G. Wilts (E) W. Ramler (A) past.E.Peijnenburg (C)
28-03*	Witte Donderdag L 91 <b>20.00 uur</b>	Ex.12:1-14 1 Kor.11:23-32 Joh.13:1-15, 14:15-31	A. Peijnenburg pastoor E.Peijnenburg
29-03*	Goede Vrijdag L 260 en 97 <b>15.00 uur</b>	Hosea 6:1-6 Exodus12:21-28 Johannes18:1-19:42	W. Ramler M. Lodder (E) G. Wilts (A) past.E.Peijnenburg (C)
30-03*	Paaswake L 107 en 261 <b>20.30 uur</b>	Gn.1:1-2:3 Ex.14:15-15:1a Ez.36:24-28 Sefanja 3:12-20 Rom.6:3-11 Mc. 16:1-8	G. Wilts M. Lodder N. van Tartwijk A. Peijnenburg V. Schulze pastoor E.Peijnenburg
31-03	1e zondag van Pasen L 261 en 117	Jesaja 25:6-9 Kolossenzen 3:1-4 Johannes 20:1-18	A. Peijnenburg pastoor E.Peijnenburg
07-04	2e zondag van Pasen L 262	<b>Dienst van Schrift en Gebed</b> Jesaja 26:1-13 1 Johannes 5:1-6 Johannes 20:24-31	N. van Tartwijk lector H. Hudepohl
14-04	3e zondag van Pasen L 265	Micha 4:1-5 1 Johannes 1:1-7 Johannes 21:15-24	W. Ramler pastoor E.Peijnenburg

21-04	4e zondag van Pasen L 268	Ezechiël 34:23-37 1 Johannes 3:1-8 Johannes 10:11-16	V. Schulze priester K. Ouwens
28-04	5e zondag van Pasen L 271	Deut. 4:32-20 1 Johannes 3: 18-24 Johannes 15:1-8	M. Lodder priester G. Verheij
05-05	6e zondag van Pasen L 273	Jesaja 45:15-19 1 Johannes 4:7-21 Johannes 15:9-17	W. Ramler pastoor E.Peijnenburg
09-05*	Hemelvaart van de Heer L 276	Ezechiël 1:3-5 en 26-28a Efeziërs 1:15-23 Lucas 24:49-53	N. van Tartwijk pastoor E.Peijnenburg
12-05	7e zondag van Pasen L 279	<b>Dienst van Schrift en Gebed</b> Exodus 19:1-11 1 Johannes 5:9-15 Johannes 17: 14-26	A. Peijnenburg lector H. Hudepohl.
19-05	Pinksteren L 282	Genesis 11:1-9 Handelingen 2:1-11 Johannes 14:8-17	V. Schulze pastoor E.Peijnenburg

20-05\* 19.00 uur Roze Dienst in het kader van Alkmaar Pride.

26-05 10.30 uur oecumenische dienst bij het Apostolisch Genootschap Picassolaan 20 Alkmaar. Voorgangers: Pastoor E. Peijnenburg en voorganger Jan Zwart van het Apostolisch genootschap.  
**In onze kerk is deze zondag geen dienst.**

- Alle diensten beginnen om 10.00 uur. Indien dit niet zo is dan staat de tijd van aanvang speciaal vermeld in bovenstaand overzicht.
- **Staat de voorganger niet vermeld? Op de website, <https://alkmaar.oudkatholiek.nl> staan onder het kopje 'agenda' de meest actuele vieringen met voorgangers.**
- Let op: de diensten waar (\*) bij staat zijn niet op een zondag!
- Wie verhinderd is op één van de bovenstaande data, zorgt zelf voor een vervanger en geeft dit door aan de koster!

**MISDIENAARSROOSTER (tot en met juni 2024)**

<u>Naam</u>	<u>datum</u>
Eric Overtoom	17-03, 31-03, 14-04, 09-06,
Maurits Pico	24-03, *30-03, 21-04, 19-05, 30-06
Koen Zoon	*28-03, 28-04, *09-05, 02-06, 16-06

\* zijn diensten, die op een andere dag of tijdstip beginnen dan op zondag om 10.00 uur.

***Wie verhinderd is op één van de bovenstaande data, zorgt zelf voor een vervanger en geeft dit door aan de koster!***

**ROOSTER**

<b>Datum</b>	<b>Koster</b>	<b>Koffie</b>
17 maart	V. Schulze	A. Hoetjes
24 maart	K. Zoon	W. Ramler
28 maart	K. Zoon	-
29 maart	W. Ramler	-
30 maart	K. Zoon	K. Zoon
31 maart	E. Overtoom	E. Overtoom
7 april	K. Zoon	N. Hofman
14 april	E. Overtoom	E. Overtoom
21 april	V. Schulze	K. Zoon
28 april	K. Zoon	W. Ramler
5 mei	W. Ramler	N. Hofman
9 mei	K. Zoon	W. Ramler
12 mei	E. Overtoom	E. Overtoom
19 mei	V. Schulze	K. Zoon
26 mei	<b>Kerk gesloten</b>	

**Bij verhindering graag zelf zorgen voor een vervanger/ster en s.v.p. doorgeven aan Willy Ramler-Wijker**



## ALKMAAR PRIDE: ROZE DIENST EN HEILIG BOOTJE

In het kader van Alkmaar Pride zal er op tweede Pinksterdag, maandag 20 mei, een **Roze Dienst** zijn in onze kerk. Aanvang 19.00 uur. Deze dienst zal door mensen uit diverse kerken worden voorbereid en uiteraard is iedereen welkom.



Op zaterdag 25 mei zal er wederom een **Heilig Bootje** meevaren met de botenparade van de Pride. Aan boord zullen mensen zitten van diverse kerken, die ervan willen getuigen dat in veel kerken mensen van allerlei geaardheid en gender niet alleen welkom zijn, maar ook al lang deel uitmaken van de plaatselijke

gemeenschap. Vorig jaar voer het Heilig Bootje voor het eerst en maakte toen veel hartverwarmende en emotionele reacties los. Het heeft ertoe geleid dat meer kerken dan vorig jaar zich hebben aangesloten bij dit initiatief. Hopelijk hebben we weer net zulk geweldig weer als in 2023.

De boot waarmee wij mogen varen is een elektrische koolschuit, die gratis ter beschikking is gesteld door Museum de Broekerveiling uit Broek op Langedijk!

## OECUMENISCHE DIENST OP 26 MEI

De oecumenische dienst van de gezamenlijke kerken is ieder jaar een bijzondere en goed bezochte dienst. Deze gaat dus plaatsvinden op zondag 26 mei, de voorgangers zijn Jan Zwart van het Apostolisch Genootschap en Erna Peijnenburg. De dienst vindt plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap (Picassolaan 20 in Alkmaar) en begint om 10.30 uur. Op deze zondag zal onze kerk gesloten zijn.

## **DE GROOTSTE DAG VAN MIJN LEVEN**

27 januari was het zo ver: ik zou priester worden gewijd. Vandaag is het begin maart en het stof is nog niet helemaal neergedaald. Dit was de grootste dag van mijn leven. Tegelijk draaide het niet om mij, en toch ook weer wel. Dit was een feest van en voor de kerk en God zelf. Tegelijkertijd stond ik in het middelpunt. Het was mijn feestje en tegelijkertijd oversteeg het mij ook. Dat is denk ik het gevoel dat ik er nog steeds aan over houd: dat het om mij leek te gaan, maar dat het om iets, iemand veel grootser en groter ging.

De zon scheen, in deze winter een uniek fenomeen. De lucht was zelfs strak blauw. De kerk stroomde vol. Oud-Katholieken kwamen van heinde en verre. Vrienden kwamen van over het hele land vandaan en van ver voorbij onze landsgrenzen. Collega's van de Hogeschool van Amsterdam, collega's van de oecumene, schaatsmaatjes, studiegenoten en familie niet te vergeten. Niet alleen naaste familie maar ook ooms, tantes, neven en nichten. Rond de 250 mensen waren gekomen om dit moment mee te vieren, waaronder ook vele niet-gelovigen.

Als geestelijken verzamelden we ons in de Bolder en daar zag ik hoeveel collega's er waren gekomen om mee te vieren. De stoet die we buiten in processie vormden was indrukwekkend. De organist speelde het vrolijke openingslied en de kerk zong volop mee. De toon was gezet. Het eerste deel van de dienst liep redelijk normaal voor een pontificale viering. De preek kreeg al een wijdingstintje en daarna kwam de deken me halen om me voor de bisschop te leiden. Bij mijn diakenwijding was ik te nerveus geweest om volop te genieten. Ik had me voorgenomen dat nu anders te doen. Elk moment heb ik heel bewust meegemaakt en genoten. Dit was het moment, ik zou priester worden! De aanbevelingen van mijn collega van de HvA, de penningmeester van de parochie Den Helder en van Erna, ik heb ervan genoten en ze kwamen ook echt binnen. Elk woord, ik hoorde het niet alleen, het ontroerde me. Dat wordt allemaal maar over je gezegd ten

overstaan van honderden mensen. Geen verstoppertje mogelijk. Ik moet ineens denken aan een liturgisch practicum waarbij Mattijs leerde dat wanneer je bewierookt wordt, je rechtop staat: ontvangen hoort ook bij onze liturgie. Dat ontvangen begon pas, want toen de aanwezige gemeenschap als uit een mond sprak: "priester zal zij zijn, tot eer van God en tot dienst in de kerk van de Heer" raakte me dat ook tot in mijn ziel.

Ik heb de litanie zeer intens beleefd. Ik lag op de grond en dacht: "dit gebeurt echt! Het is echt nu. Realiseer je, je dat het nu echt gebeurt?"



Daarna de handoplegging, eerst door de bisschop en daarna door de collega priesters. Heel indrukwekkend. Het wijdingsgebed, ik had het natuurlijk van tevoren gelezen maar de woorden drongen nu niet tot me door. Gelukkig was het aan God gericht, ik hoefde niets anders dan het over mee heen te laten komen, deze hele indrukwekkende gebeurtenis. Toen mijn familie de stola en kazuifel om deed was dat ook weer zo een warm moment met hen en met de bisschop die ook zo duidelijk genoot.

De zalving van de handen, en vervolgens het aangereikt krijgen van pater en kelk van Gerard en Mei, lectors van de parochie Alkmaar maar bovenal vriend en petekind, dat was ook een mooi moment.



De vredeswens krijgen van de collega's, het opgenomen worden in hun kring was ook zo prachtig. Toen ik de kerk in ging om de vredeswens te brengen drong pas echt goed door wie er allemaal waren. Het duurde gelukkig even voor het lied ingezet werd, ik had goed de tijd voor de vredeswens. Dat was echt een prachtige en ontroerende ervaring om al die mensen die gekomen waren om dit met mij mee te vieren, echt te zien waardoor ik bewuster werd met wie ik dit samen aan het vieren was.

Met de bisschop had ik afgesproken dat de communiegang op z'n Oud-Katholieksgroepsgevijs zou gaan. Dat is niet zo efficiënt maar geeft wel meer het gemeenschapsgevoel. Een paar mensen kwamen naar voren voor de zegen.



Ik heb een foto waarop ik iemand de zegen geef die ik niet ken. Heel bijzonder is dat ik op die foto niet zozeer mezelf zie, maar de priester. De fotograaf, die ik persoonlijk ken, gaf aan dat ze tijdens de dienst echt een transformatie had gezien. Ik werd priester, er was echt iets veranderd. Het ritueel, God zelf en zeker ook de aanwezige gemeenschap heeft dat bewerkstelligd.

Ik ben nog steeds ongezoeten ik, maar er is iets anders dat niet te vatten of te vangen is. Dat iets voelt ook als een zaadje dat nog groeien moet. Ik voel me in mijn priester-zijn nog heel groen en onervaren. Toch is er ook iets waarop ik mag staan: grond onder mijn voeten, een basis die gelegd is. Het ambt draagt mij net zozeer als ik het ambt draag.

De dag van mijn wijding voelt nog altijd onwerkelijk. Het was zo veel, het was zo groots. Bij de receptie heb ik 2 uur felicitaties in ontvangst mogen nemen. Er waren mensen bij die zich verontschuldigden dat ze geen cadeau mee hadden. Maar om die materie, daar gaat het op zo een moment niet om. Het grootste cadeau is de aanwezigheid geweest van ieder en elk persoon. Daar



ben ik onvoorstelbaar dankbaar voor. Zo bijzonder, zo indrukwekkend: dat was deze dag. Mensen vragen soms of ik al geland ben. Soms wel, maar ik kan ook heel erg vliegen als ik weer even terug ga naar die dag, zoals ik doe nu ik erover schrijf.

Sandra van der Helm



*De warmte die door allen werd gevoeld, uitgedrukt in 1 foto.*

## PAROCHIE 75 JAAR!

In dit jaar mogen we vieren dat onze parochie 75 jaar bestaat. Er is een jubileumcommissie opgericht die een echt jubileumprogramma heeft samengesteld. U zult er nog meer van horen! Maar hier alvast een inblik in de geplande activiteiten in onze kerk:



14 april: De **voorstelling Job** van theatergroep Allemanskerk. Aanvang 15.00 uur, entree 5 euro.

2 juni: **koffieconcert voor senioren** (en andere belangstellenden).

1 september: **viering 75 jaar** parochie Alkmaar.

14 september: **Open Monumentendag** in het teken van de geschiedenis van onze parochie.

5 oktober: een ouderwetse **Buurtrommelmarkt!** Ieder die wil mag een kraam huren om de (eigen!) spullen te verkopen.



En ergens in november/december: een **diaconale actie**.

Wat kunt u doen?

De genoemde data alvast in de agenda noteren!

Wilt u ergens graag aan meewerken? Laat het ons weten!

De jubileumcommissie bestaat uit: Mei Lodder, Annelies Hoetjes, Sylvia Dekker, Willy Ramler en Erna Peijnenburg





- |             |   |
|-------------|---|
| 23 maart    | Palmpasestokken maken voor kinderen, 14.00-15.30 uur, kerkgebouw.   |
| 24-30 maart | Vespers in de Stille Week, 19.15-19.45 uur, Open Hof, Honkpad 2, Alkmaar.   |
| 25 maart    | Oliewijding, 19.30 uur, kathedrale kerk Haarlem.  |
| 5 april     | Maaltijd in de kerk, 18.30 uur (inloop va. 18.00 uur, opgave via parochie-app, e-mail en inschrijfflijst in de kerk). |
| 14 april    | Theatergroep Allemanskerk met voorstelling 'Job', 15.00 uur, kerkgebouw.  |
| 3 mei       | Maaltijd in de kerk (zie hierboven).  |
| 9 mei       | Dauwtrappen, 08.30 vanaf de kerk.   |
| 25 mei      | Botenparade Alkmaar Pride met o.a. het Heilig Bootje.   |



### **KOPIJSLUITING**

Kopij voor de nieuwe Binding (juni, juli, augustus 2024) dient uiterlijk zondag 5 mei 2024 te zijn ingeleverd bij de eindredactie. De nieuwe Binding komt dan zondag 19 mei uit.



### **PAROCHIEBLAD DIGITAAL**

Het is mogelijk om dit parochieblad digitaal te ontvangen in plaats van de papieren versie. Diverse lezers zijn u al voorgegaan. Heeft u belangstelling? Laat het Willy Ramler-Wijker weten via [thjramler@quicknet.nl](mailto:thjramler@quicknet.nl)