

<< B I N D I N G >>



**MEDEDELINGENBLAD
VOOR DE
OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE
VAN DE H. LAURENTIUS
TE ALKMAAR**

november, december 2023, januari 2024
Jaargang 74

OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE VAN DE HEILIGE LAURENTIUS TE ALKMAAR

<u>kerkgebouw</u>	Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar
<u>kosterij</u>	groep o.l.v. dhr. K.J. Zoon
<u>gebouwenbeheerder</u>	hr. A.C.N. Groot, ardgroot72@gmail.com
<u>pastoor</u>	mw. E.W.M. Peijnenburg, 06-22131765, erna.peijnenburg@okkn.nl
<u>kerkbestuur</u>	voorzitter mw. E.W.M. Peijnenburg, secretaris , hr. M.J. Pico penningmeester mw. P.J. Hofman-Janssen, penningmeester@alkmaar.okkn.nl hr. A.C.N. Groot mx. M.S.E. Lodder
<u>rekeningnummers</u>	
Parochie	NL26 ABNA 0589218735 t.n.v. Oud-Katholieke parochie Alkmaar
Laurentiusrekening	NL54 ABNA 0441949630 t.n.v Oud Kath.St.Laurens
<u>parochiecontactpersonen/parochieraad</u>	mw. W.J. Verdam-Stolk, willyverdam@quicknet.nl
<u>parochieblad Binding</u>	mw. W.P. Ramler-Wijker, thjramler@quicknet.nl
<u>website</u>	https://alkmaar.oudkatholiek.nl www.oudkatholiek.nl



VREDE OP AARDE

Het is weer bijna december. We gaan via de advent op weg naar kerstmis. Feest van de geboorte van Christus, van de komst van God zelf op aarde, in dit kleine kind. Vrede op aarde, zingen de engelen. Vrede op aarde.



Liedje van verlangen

Dit lied is altijd een liedje van verlangen geweest. Want écht overal vrede op aarde is het geloof ik nog niet ooit geweest. Altijd was en is er wel ergens oorlog en onrecht. Altijd is er wel ergens het lijden van onschuldigen. Soms is het verder weg. Maar momenteel, met de maar doorgaande strijd in de Oekraïne en de oorlog tussen Israël en Hamas wordt ons steeds het ‘geen vrede op aarde’ op het netvlies gebrand.

De preekstoel is geen sinaasappelkist

In een religieus vakblad las ik de vraag: wat doe je als voorganger met de oorlog tussen Israël en Hamas? Ga je in op wat daar speelt en geef je er je visie op? Veel voorgangers, zo blijkt uit het artikel¹, kiezen daar niet voor. De preekstoel is geen sinaasappelkist, en de preek is een ongeschikt moment om een politiek standpunt uit te dragen omdat de setting zich niet leent voor een gesprek of discussie.

Veel voorgangers houden zich trouwens überhaupt wat betreft politieke stellingname liever op de vlakte. Binnen een geloofsgemeenschap is een zinnig gesprek over een politiek onderwerp vaak best te voeren, maar met name buitenstaanders kunnen soms erg heftig reageren op een politiek getinte uitspraak van een voorganger. En als voorganger ben je, vanwege je pastorale opdracht, niet graag zelf onderwerp van discussie.

¹ <https://volzin.nl/wat-doe-je-als-voorganger-met-de-oorlog-tussen-israel-en-hamas/>

Horen, zien en zwijgen dan?

Dat kan toch ook niet waar zijn. Geloven kan niet los staan van wat mensen beleven. Net zoals Jezus geraakt was door het lijden van mensen en daar niet aan voorbij ging kunnen we ook als gelovigen niet onbewogen blijven voor dat wat om ons heen gebeurt. En samen is dan soms meer mogelijk. Tijdens de Conferentie van Europese kerken in Tallinn (Estland) in juni dit jaar, werd de Russische inval in de Oekraïne scherp veroordeeld, iets wat later ook gebeurde door de Wereldraad van kerken, ondanks protesten daartegen uit Rusland. En die spanning was ook in Tallinn voelbaar. Het standpunt van de Conferentie van Europese kerken was geen vrijblijvende morele verwerping die de kerken verder niet zelf raakt. Want de oorlog in de Oekraïne heeft in de orthodoxe kerk geleid tot een 'groot en bloedend schisma', zoals één van de aanwezigen in Tallinn het verwoordde. In dit schisma staan patriarch Kyrill van de Russische orthodoxe kerk, die de oorlog van religieuze motieven voorziet, lijnrecht tegenover oecumenisch patriarch Bartolomeüs van Constantinopel. Laatstgenoemde verweet zijn collega in Moskou zich te profileren als de held van Poetin en noemde in Tallin, waar hij één van de sprekers was, Kyrills optreden anti-oecumenisch en in hoge mate agressief.

Israël en Hamas

In dit conflict kiezen de meeste kerken minder duidelijk partij. De Nederlandse Raad van kerken liet weten het geweld tegen gewone burgers te veroordelen, ongeacht hun nationaliteit of geloof, en constateert vervolgens dat dit geweld zowel Israëlische als Palestijnse burgers treft. Onze bisschoppen hebben zich aangesloten bij deze uitspraak, en ook bij de oproep om te werken aan dialoog en inzet voor duurzame vrede. Als gelovigen hebben we in elk geval de taak om daarvoor te blijven bidden.

Gods komst in deze wereld

In de komende tijd van advent zullen we weer veel woorden horen over vrede. Over de wolf en het lam die vredig samen grazen, over het einde van elke schoen die dreunend stampt, en over de geboorte van een kind dat Vredevorst genoemd zal worden. Visioenen van vrede in een wereld vol onvrede. Om ons heen mogen mensen het kerstfeest dan misschien te vaak reduceren tot een warm gezelligheidsfeest van intimi dat de boze wereld buitensluit, maar voor een geloofsgemeenschap zou dat bizar zijn. We vieren immers dat God in de wereld kwam. Niet alleen maar bij de warme open haard van geluksvogels. Maar ook en vooral juist in de wereld waar die donker, koud en pijnlijk is.

Zing je hart weer vol

Geloven en zeker ook advent en kerstmis vieren is horen, dromen en zingen van vrede. Aansluiting zoeken bij de beweging van en in mensen die de hoop niet wil verliezen. Op weg gaan naar het Kind in de stal, zoals de herders deden, en de wijzen, om aangeraakt te worden, opnieuw bezielt en aangeraakt door Gods liefde. Dat geloof is niet machteloos maar van groot belang, want als dit geloof ons echt bezielt zal het spreken uit onze daden. Dan wordt het kleine beetje dat één mens kan doen onderdeel van een wereldwijde beweging van hoop en naastenliefde. Daarin kan muziek een belangrijke rol spelen, omdat geen taal het hart zo direct kan raken als de taal van de muziek. 'Vrede op aarde' kunnen we zingen met een hart vol verlangen. Of een moderner lied misschien, dat mij in elk geval raakt.



De onmogelijke droom

Oh droom, die onmogelijke droom
bestrijdt het onverslaanbare kwaad.
Verdraag de ondraaglijke treurnis
en ga waar geen sterveling gaat.

Maak recht, wat onjuist is en krom
bemin met een zuiver gevoel
hou vol, als de moed dreigt te zinken
en haal dat onhaalbare doel.

Daarheen te gaan, die droom achterna
misschien lijkt het hopeloos, maar sta op en ga
en vecht voor het recht, zonder rust zonder duur
ook al moet je de hel door op zoek naar het hemelse vuur

En ik weet, als ik onvermoeid zoek
waar de waarheid voor staat dat mijn hart kalm en vredig zal zijn
als mijn laatste uur slaat.

En de wereld is dan veel beter af
want één mens volgde trouw zijn gevoel
hield vol, ondanks spot en kwetsuren
en vond dat onhaalbare doel.

(Huub van der Lubbe in 'Man van la Mancha')

Erna Peijnenburg



KERSTSTUKJES MAKEN ONDER LEIDING VAN ANNELIES



Dit jaar is er de kans om uw eigen kerststukje te maken onder leiding van Annelies Hoetjes. De datum is donderdag 7 december om 14.00 uur in de kerk en de kosten zijn 15 euro per persoon voor de materialen.

Opgave via mail aan Annelies: fam.hoetjes@kpnmail.nl dit kan tot en met 5 december. Wie er graag bij wil zijn maar aanloopt tegen de hindernis van het vervoer en het parkeren, neem contact op met Erna Peijnenburg: 06-22131765.

KINDERKERSTVIERING

Op 24 december om 17.00 uur zal in onze kerk de kerstviering voor kinderen plaatsvinden. Een dienst gericht op kinderen van 3-12 jaar, waarin ze ook kunnen meedoen in het verhaal.

Na afloop is er warme chocolademelk.



OUDEJAARSDAG: ZONDAGSDIENST EN VESPERS

Dit jaar valt 31 december op een zondag. Er is dan dus 's morgens gewoon dienst in onze kerk. Om 17.00 uur is er in de kerk een oudejaars vespers.

KIES EEN FOTO EN VERTEL JE VERHAAL

Volgend jaar hoopt onze parochie het 75-jarig bestaan te kunnen vieren. U zult er in deze en de komende Bindingen meer over lezen! In het bestuur en ook tijdens de gemeentevergadering zijn al plannen gemaakt.

Eén van die plannen is het maken van een boekje over de parochie. Niet een historisch werkje over onze geschiedenis (zoals bij het 50-jarig bestaan van de parochie is gebeurd) maar veel meer een boekje met korte, bijzondere verhalen. Verhalen over wat er in onze parochie is gebeurd. Want er gebeurt elk jaar weer

veel. Bijzondere momenten, indrukwekkende vieringen, zoals bij een doop, een huwelijk of dit jaar zelfs een diakenwijding. En er zijn zoveel meer verhalen te vertellen over dingen die u, jij of ik in en om onze kerk hebben beleefd.

In de kerk staat een kast met foto's, en de uitnodiging daarbij is de volgende: Kies een foto uit en vertel jouw verhaal daarbij. Want wellicht is het een moment dat je herkent, waar je bij was. Schrijf iets op over die ervaring in maximaal 400 woorden. Hopelijk kunnen we met verhalen een levend beeld geven van wat 75 jaar parochie – onder andere – heeft betekend. Heb je zelf een betere foto? Waar je veel liever iets over wilt vertellen! Nog beter! Dan ontvang ik graag de foto en je verhaal.

Foto's en verhalen ontvang ik graag uiterlijk 28 januari, zodat we kunnen bekijken of het maken van een boekje mogelijk is.

Erna Peijnenburg

UITSTAPJE NAAR HET CATHARIJNECONVENT

Dinsdag 9 januari 2024 gaan we als parochie op stap naar de tentoonstelling *Fashion For God* in het Catharijneconvent (Utrecht). In deze tentoonstelling is liturgische kleding te zien, ook uit Oud-Katholieke kerken en ook onze eigen rode koorkap is daar te bewonderen.

We krijgen in het museum een speciale rondleiding door dr. Richard de Beer, conservator en consulent van het Oud-Katholiek erfgoed bij het museum Catharijneconvent. Wie wil mee op 9 januari? Meld je zo snel mogelijk aan bij Erna Peijnenburg, dan hebben we snel een beeld van wie er mee willen en hoe we er heen gaan.

De tentoonstelling *Fashion for God* is te zien tot en met 21 januari 2024. Voor Oud-Katholieken is de tentoonstelling gratis toegankelijk, ook voor wie geen museumjaarkaart heeft. Het enig noodzakelijke is het invullen van dit formuliertje dat te vinden is via deze link: <https://oudkatholiek.nl/tentoonstelling-met-uniek-oud-katholiek-erfgoed/>

VOORSTELLING OVER HET BOEK JOB

Op zondagmiddag 14 april (het duurt nog even...) komt er een theatergroep in onze kerk een voorstelling spelen over het boek Job. Het is een groep enthousiastelingen uit de Allemanskerk van Oudkarspel, die al eerder een voorstelling hebben gemaakt en gespeeld over de (on)gelovige Thomas. Ze maken in hun voorstelling gebruik van hedendaagse (pop)muziek en maken het Bijbelverhaal actueel voor nu. Het zal een bijzondere middag worden die u en jij beslist niet missen willen. Dus reserveer de datum vast in de agenda. De tijd wordt later bekend gemaakt, maar dat er een borrel na zal zijn weten we nu al wel.

VOLSKERSTZANG

U bent weer van harte welkom bij de vertrouwde Volkskerstzang in de Grote Kerk te Alkmaar op woensdag 20 december a.s.

Onder begeleiding van het orgel en muziekvereniging Aurora zingen wij bekende kerstliederen met elkaar. Verder zijn er muzikale bijdragen van het Alkmaars Prachtkoor, organist Ton Veltkamp, trompettist Bineke Bethlehem en zangeres Simone Dekker. Uiteraard is ook het projectkoor weer aanwezig. Het programma begint om 19.30 uur, maar de deuren gaan al om 19.00 uur open.

Na afloop kunnen we nog even gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie of thee en een



kerstraktatie. Wees welkom!

OVERZICHT VAN DIENSTEN EN LEZINGEN

<u>datum</u>	<u>soort dienst</u>	<u>lezingen</u>	<u>voorganger / lezer</u>
19-11	<u>25^e zondag na Pinksteren</u> (28)	Zondag van de schapen en de bokken	
	L 201	Ezechiël 34:11-17 1 Tess. 4:9-12 Matteüs 25:31-46	V. Schulze Pastoor E. Peijnenburg
26-11	<u>Laatste zondag na Pinksteren</u>		
	L 203	Daniël 12:1-3 1 Tess. 5:1-11 Matteüs 24:15-35	M. Lodder Pastoor E. Peijnenburg

EINDE VAN LEZINGENCYCLUS JAAR A

BEGIN VAN LEZINGENCYCLUS JAAR B

3-12	<u>Eerste zondag van de Advent</u>		
	L 209	Jesaja 64:1-9 1 Kor. 1:1-9 Marcus 13:24-37	W. Ramler Mgr. D.J. Schoon
10-12	<u>Tweede zondag van de Advent</u>	Dienst van Schriftlezing en Gebed	
	L 211	Jesaja 40, 1-11 2 Petrus 3:8-18 Marcus 1:1-8	Parochianen lector Mei Lodder e.a.
17-12	<u>Derde zondag van de Advent</u>		
	L 213	Jesaja 65:17-25 1 Tess. 5:12-24 Johannes 3:22-30	N. van Tartwijk Pastoor E. Peijnenburg
24-12	<u>Vierde zondag van de Advent</u>	vervalt	
24-12	<u>Kinderkerstviering</u>		Pastoor E. Peijnenburg
24-12*	<u>Kerstnacht</u>	Jesaja 9:1-6	A. Peijnenburg
	L19	Titus 2:11-14	
	Aanvang 21.00 uur	Lucas 2:1-20	Mgr. D. J. Schoon

25-12* <u>Kerstdag</u> L21	Jesaja 52:7-10 Hebreeën 1:1-12 Johannes 1:1-14	V. Schulze Pastoor E.Peijnenburg
31-12 <u>Zondag na Kerstmis</u> L 29	Jesaja 61:10-62 Galaten 3:23-4:7 Lucas 2: 33-40	M. Lodder Pastoor E.Peijnenburg
31-12* <u>Oudjaarsavond Vesper</u> Aanvang 17.00 uur		Pastoor E.Peijnenburg
7-1 <u>Epifanie</u> L 36	Jesaja 60:1-6 Efeziërs 3:1-12 Matteüs 2:1-12	W. Ramler Mgr. D.J. Schoon
14-1 <u>Doop van de Heer</u> L 218	Dienst van schriftlezing en gebed Jesaja 55:1-11 Handelingen 19:1-7 Marcus 1:9-11	Parochianen Lector M. Lodder
21-1 <u>Bruiloft te Kana</u> Lezingen niet in lectionarium	Joël 2:21-27 Efeziërs 3:14-21 Johannes 2:1-11	N. van Tartwijk Priester K. Ouwens
28-1 <u>Opdracht van de Heer in de tempel</u> L 508	Maleachi 3:1-4 Hebreeën 2: 14-18 Lucas 2: 22-40	A. Peijnenburg Priester G. Verheij
4-2 <u>5^e zondag na Epifanie</u> L 226	<i>Zondag van de genezingen</i> 2 Koningen 4:18-28 1 Kor. 9, 16-23 Marcus 1:29-39	M. Lodder
11-2 <u>6^e zondag na Epifanie</u> L 229	<i>Zondag van de melaatse</i> 2 Koningen 5:1-15b 1 Korinthiërs 9:24-27 Marcus 1:40-45	V. Schulze
14-2* <u>Aswoensdag</u>	Jesaja 58:1-10 2 Korinthiërs 5:20-6:10 Matteüs 6:1-6, 16-21	M. Lodder

- Alle diensten beginnen om 10.00 uur. Indien dit niet zo is dan staat de tijd van aanvang speciaal vermeld in bovenstaand overzicht.
- **Staat de voorganger niet vermeld? Op de website, <https://alkmaar.oudkatholiek.nl> staan onder het kopje 'agenda' de meest actuele vieringen met voorgangers.**
- Let op: de diensten waar (*) bij staat zijn niet op een zondag!
- Wie verhinderd is op één van de bovenstaande data, zorgt zelf voor een vervanger en geeft dit door aan de koster!



MISDIENAARSROOSTER (tot en met februari 2024)

<u>Naam</u>	<u>datum</u>
Eric Overtoom	26-11, *24-12, 31-12, 21-01, 04-02
Maurits Pico	19-11, *25-12, 28-01, 11-02, 25-02
Koen Zoon	03-12, 17-12

* zijn diensten, die op een andere dag of tijdstip beginnen dan op zondag om 10.00 uur

Wie verhinderd is op één van de bovenstaande data, zorgt zelf voor een vervanger en geeft dit door aan de koster!



PAROCHIEBLAD DIGITAAL

Het is mogelijk om dit parochieblad digitaal te ontvangen in plaats van de papieren versie. Diverse lezers zijn u al voorgegaan. Heeft u belangstelling? Laat het Willy Ramler-Wijker weten via thjramler@quicknet.nl



ROOSTER



Datum	Koster	Koffie
19 november	V. Schulze	W. Ramler
26 november	V. Schulze	E. Overtoom
3 december	W. Ramler	A. Voerman
10 december	V. Schulze	A. Hoetjes
17 december	K. Zoon	N. Hofman
24 december	E. Overtoom	E. Overtoom
25 december	V. Schulze	W. Ramler
31 december	K. Zoon	N. Hofman
7 januari	W. Ramler	A. Hoetjes
14 januari	K. Zoon	W. Ramler
21 januari	E. Overtoom	E. Overtoom
28 januari	V. Schulze	N. Hofman
4 februari	E. Overtoom	E. Overtoom
11 februari	V. Schulze	A. Hoetjes
14 februari	K. Zoon	-
18 februari	W. Ramler	W. Ramler
25 februari	V. Schulze	A. Hoetjes

Bij verhindering graag zelf zorgen voor een vervanger/ster en s.v.p. doorgeven aan Willy Ramler-Wijker

VAN DE PENNINGMEESTER

Een jaar na de besluitvorming is het eindelijk zo ver, de voorzetsramen kunnen geïnstalleerd worden. Daar is het e.e.a. aan vooraf gegaan. Het opvragen van offertes, het laten opstellen van een rapport m.b.t. verduurzaming en verwarming, het schouwen in de kerk, om te zien wat er mogelijk is met de ramen die nu open kunnen voor de ventilatie, want dat wilden we graag zo houden.

Dus moest er gezocht worden naar een bedrijf dat een oplossing had voor de elektrische bediening op afstand van de kantelramen. Best heel ingewikkeld allemaal. Toen we er een beetje zicht op hadden hoe een en ander eruit zou kunnen gaan zien, werd het zomer, iedereen gaat dan zoals gebruikelijk op verschillende tijden op vakantie en tja..... dat geeft vertraging.

Na de vakantie heeft het bestuur via een speciaal formulier aan de landelijke kerk gevraagd om toestemming om dit project (kosten ± 15.000 euro) uit te mogen voeren.

Vorige week is die toestemming gekomen en zijn de bedrijven ingelicht en het gaat dus echt gebeuren.

De levertijd van de ramen is minimaal 3 weken en voor die tijd moet er een elektrische leiding naar de ramen worden aangelegd, de oude stalen arm aan de beweegbare ramen moeten verwijderd en steigers worden opgebouwd, maar als het allemaal lukt

In de komende periode zult u ongetwijfeld het nodige meekrijgen van deze werkzaamheden. Overlast misschien, maar dat is allemaal tijdelijk en dan zitten we er daarna een stuk warmer bij en gaat de gasrekening omlaag.

Wie betaalt dit? Niet de landelijke kerk, we moeten deze operatie betalen uit eigen middelen. Natuurlijk gaan we proberen hier achteraf subsidie voor te krijgen. Bij de gemeente Alkmaar en de speciale instelling voor kerken is dat dit jaar niet meer mogelijk.

Om financieel er niet al teveel op achteruit te gaan ben ik zo brutaal om nogmaals een beroep op u te doen. Een aantal mensen heeft al bijgedragen aan het verwarmingen/verduurzamingsfonds, als u dat nog niet gedaan heeft en het is financieel mogelijk zou u dit verzoek dan in welwillende overweging willen nemen?

Bijkomend voordeel van deze operatie: de stookkosten gaan omlaag, het klimaat in de kerk wordt aangener, het is goed voor het milieu en voor de waarde van het gebouw.

Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,
Nell Hofman

MIJN WIJDING

Zondag 3 september was mijn diakenwijding. De dagen ervoor heb ik in een klooster doorgebracht. In rust en stilte, in gebed en meditatie maar ook met lekker een stuk hardlopen in de natuur en een kop koffie op het terras. Het was de perfecte voorbereiding voor de dag die de start van mijn werk in de kerk zou inluiden. Ik had er zin in! Lang genoeg naar toe geleefd, kom maar op!



Toch was ik nerveus, heel nerveus die dag. Een vriendin haalde me op en bracht me naar de kerk in Alkmaar waar het zou plaatsvinden. Alkmaar, de parochie waar ik in de Oud Katholieke Kerk was gegroeid. Ik had me goed in de dienst verdiept en wist precies wat er wanneer zou gebeuren. Ik hoefde niets te doen, het alleen maar laten gebeuren. Dat is misschien nog wel het meest eng. Maar ik was omringd met een kleine 20 vrienden en familieleden en heel veel Oud-Katholieken die speciaal naar Alkmaar waren gekomen om mee te vieren. De kerk was vol met bijna 100 mensen! Aan het begin van de dienst nam ik plaats te midden van mijn dierbaren: tussen mijn moeder en hartsvriendin in. De dienst was overweldigend prachtig en indrukwekkend. De kerk die met één stem spreekt: 'diaken zal zij zijn'. Al die mensen die letterlijk en figuurlijk achter mij stonden ten behoeve van de taak die mij toen nog wachtte en die intussen begonnen is. Het liggen op de grond was ook een goed moment om te aarden en

rustig te worden. Ik voelde me gedragen en gesteund, gezegend. Met en door de handoplegging werd dit bevestigd.



Na het evangelie verkondigd te hebben nam ik mijn nieuwe plaats in de gemeenschap in, naast de bisschop. Dat was voor mij een bijzonder moment. Die verschuiving van plek, van rol werd heel duidelijk zichtbaar en voelbaar. Door de hele dienst heen heerste een gevoel van verbondenheid, lichtheid en vrolijkheid. Ik voelde en voel me dankbaar voor iedereen die geweest is, die dit met me mee heeft willen vieren. Dank aan allen, dank aan God in het bijzonder. Een onvergetelijke dag.

Intussen is de datum van mijn priesterwijding bekend: 27 januari 2024 om 15.00 uur in de Oud-Katholieke Adelbertus en Engelmundeskerk, Koningin Wilhelminakade 119 in IJmuiden. Van harte welkom!



Sandra van der Helm

UIT DE ALKMAARSE RAAD VAN KERKEN

Verslag vergadering 21 september

Zoals zoveel groepen op kerkelijk gebied heeft ook de ARK een start gemaakt met het nieuwe vergaderseizoen. Op 21 september kwamen we bij elkaar in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente.

Omdat het voeren van een financieel beleid dat aan alle, steeds veeleisender, regelgeving voldoet er niet gemakkelijker op wordt, is in de afgelopen periode besloten zowel de boekhouding van de Volkskerstzang als de boekhouding van de Laatdiensten bij de ARK onder te brengen. De penningmeester van de ARK heeft in de afgelopen periode de boekhouding van de ARK volledig elektronisch gemaakt waarbij de financiën van zowel de Volkskerstzang als de Laatdiensten goed geoormerkt opgenomen zijn.

Het grootste deel van deze vergadering is besteed aan het nadenken over het vervolg van de Feestweek van de Oecumene. Na het besluit om de Feestweek (waarin activiteiten werden gebundeld die in de afzonderlijke gemeenschappen niet meer haalbaar bleken) niet langer te organiseren is een oproep gedaan om elkaar waar mogelijk te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten door het jaar heen. De vraag is nu om welke activiteiten dat zou kunnen gaan. Een aantal zaken wordt al gezamenlijk vorm gegeven. Te denken valt daarbij aan de jaarlijkse Oecumenische viering op de zondag na Pinksteren, de Volkskerstzang, de Laatdiensten en de paasactie in de weken voor Pasen. Maar wat kan er nog meer gezamenlijk opgepakt worden?

Uit de vergadering kwamen diverse zaken naar voren waar verder over nagedacht zal worden. Het is in elk geval goed elkaar te informeren over de bijzondere vieringen en andere activiteiten die er al zijn en waar iedereen welkom is.

Het vraagt alertheid om samenwerking vorm te geven. Wordt vervolgd.....

Adventsgroet

Op zondag 3 december a.s. is het al weer de eerste **Adventszondag**. Onder de paraplu van de Alkmaarse Raad van kerken wordt dan een kaars met een groet vanuit onze parochie naar een andere geloofsgemeenschap gebracht. Dit jaar zal dat voor ons de Doopsgezinde gemeente aan de Koningsweg zijn. Wij krijgen op 10 december op onze beurt een kaars met groet van de Laaddiensten.

Uit eigen ervaring weet ik dat het altijd een heel warme ontmoeting is en daarom wil ik vragen of één van jullie dit jaar deze groet wil brengen en als dat prettiger is, wil ik met alle liefde meegaan. Pastoor Erna Peijnenburg hoort graag van u.

Verena Schulze

Vredesweek

Wellicht heeft u al eens een activiteit van de Vredesweek meegemaakt. Elk jaar in september organiseert de Ambassade van de Vrede vanuit het Apostolisch Genootschap deze week met een filmavond, gespreksavond, wandeling en nog meer mooie samenkomsten. De werkgroep die dit allemaal bedenkt en uitvoert zoekt een permanent lid, meedenker en -uitvoerder. Dat betekent een aantal malen per jaar overleggen en in de week zelf ook meehelpen en meedoen bij één of meerdere activiteiten. Als u daar belangstelling voor hebt dan informeer ik u graag en leg het contact met de werkgroep.

Verena Schulze

Vredestuin

Bij de Vrijheidskerk is een mooie Vredestuin, waarvan het onderhoud door een aantal mensen van die kerk wordt verzorgd. Nu worden we allemaal ouder en ook bij die werkgroep is dat het geval. Vandaar dat zij op zoek zijn naar iemand die hen bij dat onderhoud zou kunnen helpen.

Als u hiervoor mogelijkheden ziet, neemt u dan contact met mij op.

Met vriendelijke groet,
Verena Schulze

AGENDA



- | | |
|-------------|--|
| 7 december | Kerststukjes maken, 14.00 uur, kerkgebouw |
| 20 december | Volkserstzang, 19.30 uur, Grote Kerk
Alkmaar |
| 24 december | Kinderkerstviering, 17.00 uur, kerkgebouw |
| 9 januari | Parochie-uitstapje naar tentoonstelling
'Fashion for God', Catharijneconvent Utrecht.
Te zien t/m 21 januari |
| 27 januari | Priesterwijding Sandra van der Helm, 15.00
uur, Oud-Katholieke kerk IJmuiden |

KOPIJSLUITING

Kopij voor de nieuwe Binding (februari, maart 2024) dient uiterlijk zondag 21 januari 2024 te zijn ingeleverd bij de eindredactie. De nieuwe Binding komt dan zondag 4 februari uit.

